

Ter inleiding,
het volgende broeders en zusters.

Het is vandaag Driekoningen dacht ik, toen ik
op 6 januari, bij uw predikant - houdt hem nog een tijdje vast! -
naar binnen stapte.

OPENBARING, Epifanie, voor mij deze kerk, deze omgeving.

Je maakt mooie dingen in je leven mee, jullie predikant houdt van Taize
ik ook, dat kan niet beter. Ik houd van kerken bekijken, thuis heb ik
het Geref kerkboek V, staat er achter, vast Geref-vrijgemaakt en
ik heb een boek over Geref.kerkgebouwen. Van heel lang geleden
ken ik de REFORMATIE een beetje. Natuurlijk van uit eigen
omgeving - ik kom uit de Rijnmond. Maar bij een logeerpartij in
Breda - een katholieke stad toen - vroeg ik aan tante of we zondag
eens naar de Grote kerk in het centrum mochten. Dat kon niet.

"Dat is een protestantse kerk en wij zijn katholiek"! Het schokte me,
hoe jong ik ook was, je kon niet, bij een ander naar binnen!

Daarom vind ik het fijn, deze Week van gebed voor EENHEID onder
de Christenen. Zij valt tussen twee katholieke gedenkdagen, op 18 januari,
stond vroeger St Petrus Stoel, nu niet meer, het gaat te ver om dat allemaal
uit te leggen, maar op 25 januari is het Paulus BEKERING, waar over
we lezen in Handelingen na de dood van Stefanus! Verder kijk ik graag
naar diensten op tv en naar Songs of Prais op zondagavond.
Zo nu kent u mij een beetje, nu ik mij aan u heb GEOPENBAARD.
We zijn samen gekomen rond GODS WOORD, het is God die
zich aan ons heeft GEOPENBAARD, in Jezus Christus, door zijn Geest,
voelt u dat?

We lezen dit liturgies jaar uit het Evangelie van Mattheus, eens
zondaar, tollenaar, Evangelist. Ja Jezus heeft zich aan Mattheus
in zijn huis GEOPENBAARD en aan u en mij, deze zondag,
zijn we er blij mee?

Het volk dat in de duisternis zat, zag een GROOT LICHT.

"Land van Zebulon, land van Naftali, liggend aan de zee,
Overjordanie, Galilea van de heidenen! Over u is een LICHT
opgegaan". Mag ik deze woorden vertalen naar deze tijd?

Wijdemeren, Gooiland, s Gravenland, Loosdrecht, over u is
een LICHT opgegaan! Heeft u het gezien? Of zien wij, journaal
kijkers het LICHT niet meer?

Het LICHT wat straalde in Rotterdam op de Taizebijeenkomst
met burgemeester Aboutaleb, de bisschop, andere kerklijders.

We zien LICHT stralen, over de kinderen die kerstbomen ophalen
voor een halve Euro, om LICHT te brengen in de harten van zieken.

We zien LICHT stralen over mensen die eenzamen bezoeken,
die diners organiseren voor mensen in moeilijkheden, die zorgen
voor een stukje gezelligheid. Kijkt u ook naar acties die o.a. kerken
organiseren. Jongeren die naar India of Afrika vertrekken of naar
Rusland gaan, om GOED NIEUWS te brengen, niet door loze
verkundiging maar goede werken! Dat gebeurt toch maar in 2011!.
LICHT is ons verschenen, Jezus onze Redder!

o, bekijkt u het zo, wat een OPENBARING!

Maar Jezus zei wel "Bekeert u" - in onze vertaling - Keer je om!

Houdt op met lasteren of roddelen, of brombeer zijn, zo van; Het
gaat de verkeerde kant op! Of.. Ik zie het niet meer zitten, en meer
doemdenkerij, steeds weer!

De KERNBOODSCHAP van het Evangelie luidt "HET RIJK GODS is nabij! Er gebeurt iets nieuws! Iemand heeft eens berekend dat de term "RIJK GODS" 122 keer in de Bijbel voorkomt.

Wij behoren ook tot dat "RIJK GODS" een wereld waarin vrede en gerechtigheid heerst en eerbied voor SCHEPPER en SCHEPPING!
"Daar zijn we anders vandaan!" Wie zo denkt, dient zich te bekeren, om te keren, vandaag al! In alle vrijheid!

"In het land van doodse duisternis, is het LICHT opgegaan!
"Hoe staat het met de kerk"?

Wanneer ik uit Hilversum naar Loosdrecht rijd, kom ik drie kerken tegen, van drie kerkgenootschappen, om naar kerk 4 te gaan, de Pauluskapel.

Dat is nog steeds erg moeilijk, ondanks goede contacten!

Maar we mogen BLIJ zijn met het feest van vandaag!

Op deze dag, door de HEER gemaakt!

Blijven we om EENHEID bidden, wanneer we dat doen zal het LICHT over ons opgegaan SCHIJNEN!

In het EVANGELIE lezen we dat mensen door Jezus werden geroepen om met Hem mee te gaan, bij name! Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes en later de anderen en Mattheus. KOM volg Mij! Vissers en tollenaars werden geroepen.

Ook wij worden geroepen om Jezus te volgen. Wij?

WIJ? "Ik ben geen predikant, wij zijn geen geleerden, wij zijn maar huisvrouw."

Maar bent u dan geen CHRISTENGELOVIJGE?

"Wat zal ik dan moeten uitstralen"

Daar gaan we over nadenken.

De volgende weken wanneer we gaan lezen uit de BERGREDE.

het PROGRAM voor de CHRISTEN!

"Waartoe worden we geroepen"?

Dat lezen we zo juist in HANDELINGEN.

Het ging niet over gereformeerden, hervormden, katholieken.

Het ging over eerste CHRISTENEN.

Ze legden zich ernstig toe op de leer der apostelen.

Dat betekent BIJBELSTUDIE-katholieken-!

Hoe ga je om met het Woord van God.

Dat betekent nadenken over, hoe gaan we om met "geld en goed".

Dat betekent, je brood delen met je naasten, ook ver weg.

Dat betekent, dagelijks rust vinden om te BIDDEN.

Gelukkig komen veel mensen op de werkplek samen om te bidden

BIDDEN we lezen er over in de BERGREDE, "Vraagt en u zal

gegeven worden, zoekt en gij zult vinden. Want al wie

vraagt verkrijgt en voor wie zoekt doet men open.

Verhoort God onze gebeden?

Ik las deze week dat Luther zei "Als wij tot God bidden zal

hij ons verhoren, maar niet op de manier, waarop wij het

verwachten. Hij verhoort ons wel, en vaak beter, groter, heerlijker,

dan dat wij durven hopen.

Broeders en zusters,

Gelukkig zijn er goede kontakten tussen de RK kerk en de Raad van Kerken, maar je zou soms het graag anders zien, meer perspectief. Ook wanneer het gaat over Avondmaal en Eucharistie, het sacrament van de EENHEID. Immers wij geloven, met Paulus, dat we EEN lichaam vormen, lichaam van de Heer, want allen hebben deel aan het ENE BROOD. We lijden nog echt aan verdeeldheid, vandaar ons GEZAMENLIJK GEBED en GEZAMENLIJKE DIENST. Maar ons GEBED is ook een gebed uit DANKBAARHEID, we noemen elkaar geen kettters en papen meer - allang niet meer - maar BROEDERS en ZUSTERS, zei de bisschop van Groningen/ Leeuwarden laatst. Wanneer Christus in iemand tot LICHT is geworden, vindt deze persoon Christus ook terug in anderen. In de OEKUMENISCHE dialoog wordt het dan onmogelijk zich af te sluiten voor de WAARHEID van de ander, bij de ander! God gij zijt de TOEKOMST van Uw volk. Gij brengt het BLIJDSCHAP en VREUGDE. LICHT in de duisternis, zo is uw NAAM. BEKEER ons uit onze VERDEELDHEID en breng uw vestrooide kinderen weer SAMEN. Amen.

Diaken Jurriaan Meijer, Hilversum