

Vandaag is rood..... Pinksteren 2014

Rood is al lang het rood niet meer
Het rood van rode rozen
De kleur van liefde van weleer
Lijkt door de haat gekozen

Dat mooie rood was ooit voor mij
Een kleur van passie en van wijn
Ik wil haar terug, die mooie tijd
Maar zij lijkt lang vervlogen

En alle beelden op tv
Van bloed en oorlog om ons heen
Werken daar ook niet echt aan mee

Dus ik neem heel bewust het besluit
De krant leg ik weg
En de tv gaat uit

Vandaag is rood de kleur van jouw lippen
Vandaag is rood wat rood hoort te zijn
Vandaag is rood
Het rood van rood wit blauw
Van heel mijn hart voor jou
Schreeuw van de roodbedekte daken
dat ik van je hou
Vandaag is rood gewoon weer
liefde tussen jou en mij

Vandaag is rood.....

Heeft u de woorden herkend? Woorden uit een lied van Marco Borsato: vandaag is rood.

De jongeren van de 12+ hebben dit lied uitgekozen als een, ik zal maar zeggen, rode draad in deze Pinksterdienst.

Alles kleurt rood vandaag. Daarom hadden we ook een soort dresscode voor de dienst van vanmorgen. Ik kan zien dat er velen gehoor aan hebben gegeven. Er zijn hier die speciaal voor vandaag iets roods gekocht hebben: ik weet van een rode blouse, en ook nieuwe rode schoenen zijn voor deze dienst gekocht.

En ik zelf, ik had het makkelijk: want ik hoefde alleen maar de juiste kleur stola vanmorgen te pakken. In de afgelopen weken heb ik wel eens gehoord: hoe komen ze erop: dresscode rood.

Nu simpel genoeg: bij Pinksteren hoort de kleur rood. Dus het is een zeer verantwoorde en passende oproep geweest.

Rood: het is de kleur van de Geest, van mensen in vuur en vlam.

En met mensen in vuur en vlam is dat eerste Pinksterfeest begonnen. Op deze vijftigste dag na Pasen. Pentacosta is 50 in het Grieks. En we vieren Pinksteren altijd 50 dagen na Pasen. Op deze 50 e dag kregen de discipelen toen het verwijt dat het wel leek alsof ze dronken waren. Maar dat werd weerlegd door het tijdstip van de dag. Het was nog in de morgen.

Een beetje dronken zijn ze wel, die leerlingen. Zaten ze

eerst nog rustig en stil bijeen, even later barst het huis uit zijn voegen. Ze hebben massaal de Geest gekregen en beginnen ieder een andere taal te spreken. Een beetje vreemd allemaal vinden de vele internationale feestgangers in Jeruzalem. En geef ze eens ongelijk. Dat waren ze niet gewend, in al die jaren dat ze al op de 50 e dag na Pasen naar Jeruzalem zijn gekomen.

Waarom al die feestgangers in Jeruzalem zijn? Omdat de joden vijftig dagen na Pesach, het joodse Paasfeest, hun Wekenfeest vieren. Dat is zo tot op de dag van vandaag. Oorspronkelijk een oogstfeest, nu viert men met dit feest vooral dat het joodse volk ooit, toen na de uittocht uit Egypte, de 'tien woorden' ontvangen heeft.

Via Mozes op de berg Sinai en gebeiteld in twee stenen kreeg het volk die woorden mee voor op reis. We hebben die woorden vanmorgen gehoord.

Voor de Joden zijn deze 'tien woorden' veel meer dan wat leefregels op een rijtje. Deze regels zijn voor hen de manier waarop God met hen meegaat: hou je je aan die regels dan blijf je een vrij mens. Reden voor een feest dus: we staan er niet alleen voor. God gaat met ons mee!

Aan dat gevoel van vrijheid en die feestvreugde zijn de leerlingen vijftig dagen na Pasen nog niet toe. Zeker, er zijn allerlei berichten en ervaringen geweest die duidelijk maakten dat Jezus, die ze begraven hadden, de Levende is. Maar de betekenis daarvan dringt nog bij lange na niet tot ze door. Als er dan ook nog met Hemelvaart, na veertig dagen, een afscheid is, en zij Jezus moeten loslaten, overheerst een gevoel van verlatenheid. Wat moeten ze nu met zichzelf en met elkaar? Tien dagen

lang zijn ze stil. Alsof ze niet meer weten hoe ze verder moeten.

En dan opeens: krijgen ze de Geest! Kort gezegd: opeens zien ze in wat dat avontuur met Jezus allemaal te betekenen heeft. Het lijkt alsof nu het kwartje valt.

Ze gaan zichzelf en elkaar zien als mensen in wie God aanwezig is. Dezelfde Geest die in Jezus was...woont ook in hen. Zo is God dichtbij en gaat Hij met hen, met ons mee. Dát is de ontdekking van Pinksteren: het draait om ons en deze wereld. God is niet ver weg, in een hemel of alleen in Jezus, maar in ieder mens. Dus dichtbij.

Dat was een enorme ontdekking toen. En nu vieren we nog altijd met Pinksteren dat God doorgaat, als een lopend vuurtje, in onze wereld.

Pinksteren is het feest waarin de oproep klinkt om te leven met hart en ziel. En zo de wereld om je heen net even mooier te maken dan ze is. Mooier dan ze zonder onze inzet zou zijn.

Vandaag kleuren wij onze omgeving rood: rood die kleur van passie en van wijn. Van Gods geest.

We zien zo vaak andere beelden en we herkennen die woorden toch ook wel: dat er zoveel bloed en oorlog om ons heen te zien zijn. En we zouden het soms ook wel willen: de krant maar weg en geen nieuwsbeelden meer op tv.

En dan horen we: rood is liefde tussen jou en mij. Woorden voor een nieuw begin: de liefde tussen God en mensen is er gewoon weer.

God laat mensen niet in de steek, het verhaal van zijn liefde wordt steeds verder verteld.

De leerlingen openen de deuren van hun huis, en gaan naar buiten. Terwijl ze net nog dachten dat ze op dood spoor zaten, blaast God hen nieuw leven in.

En ze praten op een manier die aanstekelijk werkt. Over de dood die het laatste niet is en over God die trouw blijft aan wat Hij begonnen is. Over schuld en vergeving. Over het Rijk van recht en vrede, dat er al is, en nog voltooid zal worden.

En Pinksteren, dat is het feest van de Heilige Geest, de apostelen die 'de geest krijgen', geïnspireerd worden, gevuld raken, om het goede nieuws over Jezus Christus te vertellen.

Pinksteren : wat heeft dit rood voor ons te betekenen?

Is Pinksteren ook voor ons het verhaal van Gods toekomst met de wereld, God laat zien dat Zijn verbondenheid met de mensen niet stopt na Pasen. Hij stuurt zijn Geest, Zijn levensadem, die maakt dat zijn verhaal met mensen verder verteld wordt, dat zijn liefde er altijd voor ons is.

En dan kan er iets gebeuren. Dan kunnen de tongen loskomen en gaan we verhalen vertellen en doen we de daad bij het woord: we zetten ons in voor onze wereld, voor de mensen om ons heen. Dat vrede en liefde zullen gaan bloeien.

In Jeruzalem werd voor het eerst in de geschiedenis

duidelijk: Gods Geest is er voor iedereen.

Pinksteren gebeurde niet maar één keer, toen, lang geleden in Jeruzalem. Ook in onze tijd waait de geest van Pinksteren door de wereld. En toch ook in Loosdrecht?

Pinksteren: laten wij ons verrassen door Gods Geest?

Die ons in vuur en vlam wil zetten.

Want vandaag is rood.....

Loosdrecht, GK, Pinksteren 2014

hmp