

Kerstdienst 2014 – Is er iets met Kerst – mis?

In deze avond zijn we hier samengekomen, om met elkaar kerstmis te vieren.

En we stellen ons de vraag: is er iets met Kerstmis?

In deze avond zoeken we een antwoord op die vraag.

En wat is uw antwoord op die vraag?

Is er iets met Kerstmis? En er zullen vast verschillende antwoorden komen.

Voor sommigen is kerstmis toch vooral het feest van de gezelligheid. Lekker romantisch met van die gekleurde lampjes en zo, zachte kerstmuziek, cadeaus onder de boom en lekker uitgebreid dineren.

En voor anderen is Kerst vooral een heimwee naar vroeger, naar de oude kerstverhalen, over Jozef en Maria en het kindje Jezus, en de herders en de wijzen uit het oosten, samen in de kerststal met de os en de ezel en de ster daarboven. Met een mooie kerstdienst, waarin veel bekende liederen worden gezongen in een sfeervolle kerk. Dan is er met kerst toch niets **mis**?

Maar er zijn ook andere stemmen te horen.

Mensen die kritische vragen stellen bij het romantische, nostalgische kerstmis.

Want zoveel is er mis op onze wereld . De wereld wordt er toch niets beter van als we het kerstfeest vieren? De wereld wordt er toch echt niet beter van, en al dat mooie gepraat over vrede op aarde. Wat levert dat eigenlijk op?

En terwijl wij aan onze feestelijke gedekte tafels zitten, hebben zoveel kinderen op deze wereld nauwelijks tee ten.

Zoveel is er met Kerst - **mis**.

En ook in onze eigen omgeving. Geliefden die niet meer bij ons zijn, die lege plek in het huis, vrouwen, mannen, kinderen, die ernstig ziek zijn,

mensen, die zoveel zorg nodig hebben dat ze niet meer thuis kunnen zijn.

Waarom zouden we deze kerst nog vieren in onze wereld?

Zoveel is er in deze dagen van kerst **mis**.

Wat betekent het dat wij in onze wereld het verhaal van de geboorte van Jezus horen,

bekende liederen zingen, luisteren naar mooie muziek.

Voor de een is het een feest, voor de ander een hel.

Kerstmis, is er dan iets met Kerstmis?

Een kerstboom, kaarsen, een stalletje met een lief tafereeltje?

En dan komt ook nog de vraag: waarom vieren we eigenlijk kerstmis: het Christus-feest?

Want: het is best wel druk deze dagen: het vieren van het kerstfeest kost zoveel organisatie, dat we aan stress ten onder gaan. Niks geen dagen van vrede en rust. Het zijn dagen van organiseren en plannen. En anderen voelen zich eenzaam, bij hen slaat de kerst depressie toe.

En toch: elk jaar vieren we toch weer kerst: En vieren we op kerstavond een dienst in de kerk.

Temidden van al onze vragen en stress is er blijkbaar het besef dat er meer te zeggen is over dit feest.

Elk jaar lijkt het weer hetzelfde: het feest van kerst. En misschien heeft u het zich wel afgevraagd: wat heeft het voor zin om alles weer tevoorschijn te halen? De lichtjes, versieringen, de stal met herders en het kindje, kerstmuziek. Wat heeft dat alles te betekenen tegen de achtergrond van onze wereld, waarin kinderen die hun ouders hebben verloren aan geweld of ziekte, ouderen die eenzaam zijn, mensen die nauwelijks genoeg te eten hebben of veel te veel, mensen die bang zijn voor hun medemens.

En dan kan het je opeens overvallen. De vragen stormen op ons af. Heeft het liefelijke, idyllische van de kerstsfeer nog iets te maken heeft met de weerbarstige werkelijkheid buiten onze muren?

En al die mooie kerstliederen: overschreeuwen we onszelf of sussen we ons ermee in slaap? En alle woorden van vrede op aarde die wij in de mond nemen, zijn die niet te mooi, te groot, te ver weg, te leeg?

Bijna besluiten we misschien om dan het feest van kerst voorbij te laten gaan. Omdat we niet weten wat het met ons doet, voor ons bedoelt. Er is inderdaad veel met kerst **mis**.

En dan: tegen alle waanzin en vernietiging, duisternis en wanhoop, horen we van een geboorte. Daar moet het beginnen.

Terwijl jaaroverzichten ons herinneren aan de grote gebeurtenissen en grote successen en grote drama's van een jaar geschiedenis, wordt met kerst onze aandacht gevraagd voor een klein kind, onopvallend geboren op een plek ergens achteraf. Zullen we zo iets van God zien? In een klein en kwetsbaar kind ?

Wat wij vieren met kerst is de komst van een kind, dat zich door niets en niemand laat tegenhouden.

Bij de geboorte van dit kind gebeurt er iets wonderlijks: al is de nacht nog zo donker, er straalt een ster, er zingen engelen.

En de herders krijgen te horen: 'vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. '

Daar draait het om. Dat is er met kerstmis.

We krijgen een pasgeboren kind te zien, in een doek gewikkeld, dat ligt in een voederbak.

En er is het stralende licht van de engelen en de engelenzang: "Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft."

Zo is er vanavond hier in de kerk het warme licht van kaarsjes, veel stralende gezichten en het zingen van ons allen.

Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Waar het om gaat, dat is dit ene zinnetje: "vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren.

Als deze woorden niet gesproken worden, dan zien we alleen maar een kindje in een kribbe in een armoedige stal. Als deze woorden niet hadden geklonken, dan kunnen we nog zoveel

kaarsen branden, en nog zo mooi zingen, maar dan blijft het aardedonker in ons hart en in onze wereld.

“Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren.”. In deze woorden horen we dat de geboorte van dit kindje niet het belangrijkste is. Natuurlijk daarmee is het begonnen, maar het gaat vooral om het verdere leven van Jezus. Want zo zal het leven van Jezus gaan: van kribbe naar kruis. Hij zal zich tijdens zijn leven inzetten voor alle mensen. En zo leert Hij ons de weg van de liefde.

Daarom vervult het bericht van zijn geboorte ons nog steeds met grote vreugde, jaar na jaar. De naam van dit kind is Jezus: God redt, betekent dat.

In dit kind komt Gods liefde voorgoed aan het licht. God ziet naar ons om en komt naar ons toe in een klein en kwetsbaar mensenkind. Ons gewone aardse leven wordt omgeven met een licht.

Er mag nog nog zoveel tijdens kerst **mis** zijn, dit is wat er werkelijk is met kerstmis: onze blikken richten zich vannacht op een kind. En dit kleine kind onthult wat de wereld kan zijn: een vreedevolle wereld. Het kind leert ons liefde.

Heeft u de afgelopen dagen ook zo genoten van Serious Request, dit jaar in Haarlem? Geweldig zoals daar zoveel mensen zich inzetten voor deze wereld. Wat een mensen, wat een sfeer. Zoveel saamhorigheid. Oud en jong, samen in de weer voor het goede doel.

Voor vrouwen, meisjes die slachtoffer zijn van sexueel misbruik. Om hun een toekomst te geven.
Zoveel mensen verbonden met elkaar.
Als dat toch geen teken van liefde is?
Er zijn zorgen over verharding in onze maatschappij maar God zij dank is er ook nog zoveel meer, dat in ons mensen sluimert: aan goedheid en saamhorigheid.
En ik denk dat het niet zomaar dat deze actie gehouden wordt in de dagen voor Kerst.
Zoveel is er met kerst **mis**, maar zoveel kan er ook met kerstmis mooi en goed zijn.

Dat wij in deze avond de moed vinden om dit Kind te volgen: dat we zijn weg van liefde gaan.

U bent hier vanavond gekomen. Met welk gevoel en met welk verlangen dan ook, u hebt gehoor gegeven aan de uitnodiging om vanavond hier te zijn.
Om het verhaal te horen van de geboorte van het kind, dat staat voor vrede en gerechtigheid.
Dat kind, dat geboren is in onze wereld, met alle misère en ellende en verdriet dat daarbij hoort.

Het is in onze wereld waarin dit kind geboren wordt.
Zo wil God ons nabij zijn.

En ook al lijkt er zoveel met kerst **mis**,

Met deze kerst gedachte is niets mis:

voor iedereen die met de kerst alleen is
voor iedereen die zich eenzaam voelt,
voor iedereen die hunkert naar wat warmte ;

voor iedereen die thuis zit zo alleen
voor iedereen die zwerft door stille, kille straten
voor iedereen die tot het bot verkleumd is
voor iedereen met een hart van steen

voor iedereen heeft Christus liefde
voor iedereen toont Hij een ruim begrip
voor iedereen heeft Hij warmte en licht,

maar Hij kan niets zonder onze hulp
alleen door onze ogen ziet Hij mensen in de kou
alleen door onze oren hoort Hij de roep om hulp
alleen door onze mond spreekt Hij woorden van troost
alleen door ons hart kan Hij liefde geven.

Als Christus opnieuw geboren wordt in ons
en wij samen zijn geboortefeest vieren ,
als wij Hem in ons laten voortleven
dan is Hij niet voor niets geboren.

ds. Hillegonda Ploeger, Loosdrecht, Sypekerk