

Startzondag 11 september 2016 – Deel je leven

Lezing: Lucas 6 : 43 – 49

Deel je leven! Dat is het thema voor deze startzondag en wellicht zal dit thema in de loop van het seizoen ook nog ter sprake komen. In diensten, in de bijbelkring, in gesprekken.

En hier zijn we niet zomaar bij elkaar gekomen. Hier zijn we bij elkaar gekomen om ons geloof, onze hoop, onze liefde te delen. Dat gaat niet zomaar.

Er is geloof en hoop maar er zijn ook vragen en twijfels. En dat alles kunnen we ook met elkaar delen.

Maar in hoeverre wordt ons leven bepaald door ons geloven?

Daarom zijn we vanmorgen eerst begonnen met de vraag: waarom bent u/ben jij hier gekomen?

En we hoorden de antwoorden:

uit gewoonte – een goede gewoonte

om elkaar te ontmoeten

om met elkaar te zingen

Om ons geloof met elkaar te delen.

Maar ja, wat merk je dan van het geloof.? Daarover gaat het in de tweede vraag.

Populair gezegd: nog iets van God gehoord deze week?

En dan gaat het antwoorden al wat moeilijker. We beginnen al snel te stotteren.

Tsja, waar was God? Misschien tijdens een fietstocht in dit heerlijke nazomer weer?

In een ontmoeting waarin je opeens verbonden wist met de ander en het wel leek als of God er bij was.

Maar na deze week heb ik ook de neiging om te vragen: ik weet ook wel waar God niet was deze week. Hoewel ik me realiseer dat ik beter kan vragen: waar was die ene mensen?

Daar tussen de Schakel en de apotheek lag een vrouw op straat en niemand die haar hielp. Ik werd er koud van toen ik dat bericht in de Nieuwsster las.

Wij zeggen vaak: Geloven is een zaak van het hart. Van iets dat diep in de mens beweegt. Maar het is zeker ook een zaak van de handen en de mond. Want dat wat binnenin een mens zit borrelt naar buiten.

Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over, schrijft Lucas. Deze zin is een veelgehoord spreekwoord geworden.

Door onze woorden en daden merkt een ander wie we zijn. Wat er speelt in ons hart? De één is daarin

expressiever dan een ander, de één heeft het hart meer op de tong dan de ander.

Maar let maar eens op: dat uiten van onszelf doen we overal. Op Facebook, via Whatsapp, op het schoolplein, in het café, bij het voetbalveld...

Laten we dan dat beeld van Lucas eens op onszelf betrekken. Dat beeld van een boom met zijn vruchten. Wie we zijn en wat we voortbrengt liggen in elkaars verlengde. Misschien merkt u dat ook bij uzelf. Als u gestrest bent reageert u vast anders dan wanneer u tijd hebt gehad om te ontspannen.

En waar lopen uw hart en mond van over?

Wat deelt u met een ander? Weerspiegelt dat ook inderdaad iets van wie u bent en wat u belangrijk vindt? En wat wilt u eigenlijk dat een ander van u hoort en ziet? Laat klinken het goede dat in u leeft. Laat je mond daarvan overlopen. En deel zo je hart en je leven.

In de Bijbel is het hart niet zozeer het centrum van het gevoel, zoals dat in onze tijd wel het geval is.

Maar het hart is vooral het centrum van de oriëntatie
Welke richting ga jij uit..

Het hart is de plek waar de aanzet plaatsvindt
voor de weg die je gaat, daar overlegt de mens in zichzelf
of in gebed, in een gesprek met God
welke kant het uit moet gaan.

Maar bij Jezus horen wij dat het hart twee schatkamers heeft. Een schatkamer waar het goede opkomt en een schatkamer waar het kwade opkomt
Een hart van goud en een hart van steen.

In elk deel van het hart zit een kracht:
in het ene deel een kracht ten goede en
in het andere deel een kracht ten kwade.
Dat deel dat goed wil is niet zo moeilijk om op God te
richten maar dat deel dat kwaad wil....
toch is het onze opdracht om
God en de naaste lief te hebben met HEEL ons hart.

En Jezus heeft ons dat voorgedaan. Hij is ons voorgegaan
in breken en delen. Wat Hem bezielde was het woord van
God doen.

Jezus benadrukt steeds opnieuw dat het gaat om wat God
van je ziet en hoort en of Gods geboden de leidraad van
je hele leven vormen. Dit is bepaald geen genuanceerde
boodschap, geen poldermodel, geen compromis of
middenweg. Of je draagt goede vruchten of het zijn
slechte, of je huis staat op een rots of op het zand.

Of je laat iemand liggen of je biedt hulp.

Ons leven en geloven vraagt om keuzes, die niet altijd
makkelijk zijn.

Maar laten het keuzes zijn die laten zien dat we met heel
ons hart willen delen, delen met een ander:

Onze aandacht, onze talenten, onze rijkdom, ons hart, ons
geloof.

Droom, durf, doe en deel met iedereen om ons heen!

Gereformeerde Kerk, Loosdrecht

ds. Hillegonda Ploeger