

5 maart 2017 - Sterk en Dapper?!

1^e zondag 40 dagen tijd lezing: Matheüs 4 : 1 -11

Jezus verblijft 40 dagen in de woestijn.

En aan het begin van deze veertig dagen tijd, de tijd van inkeer en bezinning, kunnen we misschien wel zeggen dat ieder mens vroeg of laat in de woestijn terecht komt. Want de woestijn is in de bijbel meer dan de eindeloze zandvlakte met een eigen begroeiing. Het is meer dan natuur. De woestijn is de plaats van bezinning, van nadenken: wat doet er toe in mijn leven en wat niet. Wat is hoofdzaak en wat bijzaak?

Vroeg of laat kom je in de woestijn terecht. Soms gebeurt dat door wat je overkomt. Je maakt iets ingrijpends mee. Je partner sterft, je relatie wordt verbroken. Dan wordt het leven anders. Dan besef je dat de levensvragen indringend op jou zelf afkomen: waar gaat het om, wat doet er toe? In de woestijn verandert het leven voor mensen.

Vervuld van de Heilige Geest gaat Jezus veertig dagen de woestijn in. Hij gaat de Jordaan over, het land uit. Hij komt op afstand van het gewone leven, op afstand van de mensen. Om zich te kunnen bezinnen op wie Hij is en wat zijn roeping is. Daar in de woestijn gaat hij vasten. Vasten is een middel om dichter in de buurt te komen van de kern van de zaak. Al vastend en biddend komt Hij de duivel tegen.

Ik besef dat het woord ‘duivel’ beladen is. We weten er soms geen raad mee vanwege alle voorstellingen uit het verleden, vanwege de duivelse angsten waarmee generaties zijn belast. We hebben de neiging dat woord te schrappen en niet te willen. Hoe begrijpelijk ook, misschien moeten we het toch maar even laten staan. Want wat wordt er bedoeld met die naam, dat woord?

Dat is meer dan die dingen die je verkeerd doet. Duivel is allereerst een tegenstem. Een stem die de andere kant laat zien. Dat is helemaal niet slecht, dat je de zaken van verschillende zijden bekijkt. Maar duivel is meer dan dat geworden. In het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament staat het woord ‘diabolos’. Dat betekent letterlijk: uiteenwerpen. (voorbeeld : diabolos)

Je leven kan door elkaar, uiteen geworpen worden. Door ziekte bijvoorbeeld of door angst die in jou is gekomen en waardoor je je zelf kwijt bent.

Diabolos kan zo slaan op machteloosheid om te zijn wie je eigenlijk bent.

Diabolos kan ook verdeeldheid betekenen. Je zou ook kunnen zeggen: twee-spalter.

Tweespalt ontstaat overal, op allerlei niveaus, tussen mensen, in politiek, kerken, relaties, vriendenkringen. Eendracht verbroken, tweedracht gezaaid. Wie weet er niet van mee te praten?

Tweespalt kan er ook innerlijk zijn: dat je geen zicht hebt op wat wezenlijk is voor je, dat je niet weet wat je moet denken en geloven. De duivel, de diabolos heeft vele namen gekregen: sta in de weg, hinderaar, blokkade.

Maar al die namen geven aan hoe we als mensen niet komen waar we zijn moeten. Door al die vragen en tegenwerpingen.

In de woestijn ontmoet Jezus de duivel, de diabolos, de tweespalt. Jezus weerstaat drie verleidingen. Want het zal in zijn leven niet gaan om tovenarij, niet om macht of almacht, niet om het weg nemen van verantwoordelijkheid.

Jezus verwijst drie keer in dit gedeelte terug naar de woorden die opgeschreven staan om te horen en te doen. Welke woorden? Er zijn zoveel woorden. Alle woorden in de bijbel komen uit bij één samenvattende naam, de naam van God.

De naam van God betekent bijna letterlijk: aanwezig zijn. Dat is een naam met twee kanten, een oproep en een belofte.

De ene kant roept God ons op: wees aanwezig, in mijn naam, op je eigen manier, neem verantwoordelijkheid voor je bestaan. Jij bent zelf iemand, kies je eigen leven. Antwoord op die oproep met jouw eigen invulling. De andere kant van dezelfde naam is een belofte. Aanwezig zal God zijn. Heb vertrouwen dat jij een door God gewild mens bent. Laat je niet weerhouden door invloeden die een sta in de weg vormen om je weg door het leven te vinden.

Laat je niet verlammen door de angst voor het bestaan. En dat herkennen we in het leven van Jezus: de moed om

te zijn, de moed om te leven. Sterk en dapper gaat Hij zijn weg.

En misschien hebben we als gemeente vaak het gevoel dat we midden in die woestijn beland zijn. Overal zand en stenen om ons heen. En hoe zal de toekomst zijn?

Zoveel stemmen die ons in verwarring brengen. Wat doe je hier nog? Waarom zou je je nog inzetten voor onze gemeente?

Jezus weerstaat de tegenstemmen, omdat Hij zich verbonden weet met God. Dat maakt Hem sterk en dapper.

En zo kunnen wij ook sterk en dapper worden omdat, we, net als Jezus, geloven in de kracht van Gods liefde

die sterker is,
krachtiger zal zijn dan elke blokkade,

elke sta in de weg,
elke stem die ons in verwarring brengt.

Gedragen door Gods liefde
zullen we de toekomst tegemoet gaan. Sterk en dapper.

Gereformeerde Kerk, Loosdrecht

ds. Hillegonda Ploeger