

## Pinksteren 2020

Lezingen: Exodus 20 : 1- 18    Galaten 5 : 22    Handelingen 2 : 1 -11

Pinksteren is voor de meeste mensen niet de meest aansprekende van de christelijke feestdagen, maar misschien wel de meest opgewekte en opbeurende. Kerstmis heeft een zekere romantiek – een pasgeboren kind in een stal, engelen en herders, licht in de nacht – maar staat ook midden in de hardheid van het bestaan. Er is geen plaats in de herberg voor ouders en kind en ze moeten direct na de bevalling vluchten. Pasen is het hart van het christelijk geloof – opstanding, het leven is sterker dan de dood – maar volgt op een akelig verhaal van lijden en dood. En Pinksteren: dat is een verhaal dat overloopt van geestdrift, enthousiasme, van in vuur en vlam gezet worden. Over mensen van waar ook afkomstig, die elkaar plotseling verstaan. Over volgelingen van Jezus die het weer helemaal zien zitten en met een groot ideaal en geloof erop uit trekken, de wereld in. Vanaf dan ontstaan er gemeenschappen, wereldwijd. Zo is Pinksteren de geboortedag van de kerk geworden. En vieren we elk jaar de verjaardag van de kerk.

Nu wij als kerk op deze Pinksterdag ook voorzichtig de draad oppakken en weer in kleine kring willen samenkomen, is het niet ondenkbaar dat velen van u daarbij nog een gevoel van terughoudendheid, angst kennen. Misschien dat sommigen van u het veiliger en voor zichzelf verstandiger vinden om in huis te blijven.

Voor de samenleving lijkt dat niet veel langer meer haalbaar te zijn. Langzamerhand wordt de lockdown steeds meer opgeheven. De scholen en bedrijven gaan steeds meer functioneren en ook het openbaar vervoer.

Die beweging van weer naar buiten kwam voor de leerlingen van Jezus met Pinksteren. Ze werden gegrepen door een nieuwe geest.

## Pinksteren 2020

“Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar”, hoorden we daarnet. Pinksteren, zo is dat feest bij ons gaan heten. En niet voor niets.

Als je de tekst van Lucas goed leest, staat er iets anders. Letterlijk staat er: “Toen het feest van de vijftigste dæg aanbrak, waren ze allen bij elkaar”. De vijftigste dag. Bedoeld wordt de vijftigste dag na Pasen. Daarmee wordt iets heel wezenlijks gezegd over wat Pinksteren is. De vijftigste dag. Lucas legt een heel duidelijk verband tussen Pinksteren en Pasen.

Tussen het feest van wind en vuur, van beweging en energie en het feest van de opstanding en van opstand. Het is net alsof Lucas ons wil zeggen: als je wilt leven, vrij, zorg er dan voor, dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dat kan niet, kijk maar om je heen; zeggen wij, mensen. Wat hebben we in deze 50 dagen allemaal meegemaakt. Het leken wel meer dan 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. Zoveel eenzaamheid, zoveel hunkeren naar contact, zoveel angst.

## Pinksteren 2020

Wat betekenen voor ons die gebeurtenissen op die vijftigste dag na Pasen?

Dat ruisen en bruisen van die wind en die tongen van vuur op hoofden. Wat wil Lucas aan ons zeggen als hij het heeft over die plotselinge explosie van energie uit de hemel naar de aarde voor dat groepje leerlingen, daar in dat huis in Jeruzalem.

Pinksteren is oorspronkelijk een oogstfeest. Er wordt in Israël geoogst voordat de lange droge zomer begint.

Dat wordt gevierd op de vijftigste dag na het Paasfeest.. In de synagoge wordt met dit joodse Wekenfeest, dat is dus het Pinksterfeest, gelezen over de verschijning van God op de berg Sinaï en over het geschenk van de Tien Geboden aan het volk Israël. Daarmee hebben de Joden een verband gelegd tussen de vruchten van het land en de vruchten van het leven van de mensen. De natuur en de samenleving staan niet los van elkaar.

Nu zal iemand misschien zeggen, maar Pinksteren dat is toch een feest van vrijheid? Waarom gaat het dan juist op Pinksterfeest over de wet? Staan de Tien Geboden niet bekend als strenge regels die de vrijheid aan banden leggen?

Inderdaad: wij denken vaak dat wij door de tien geboden juist in onze vrijheid beperkt worden. Maar ten diepste zijn deze woorden bedoeld om aan het leven de volle ruimte geven.

Als de leerlingen van Jezus bijeen zijn om het Joodse Pinksterfeest te vieren, overkomt hun Gods Geest op een fantastische wijze.

En zo kan Pinksteren ook voor ons een oogstfeest zijn. We vieren feest vanwege de vruchten van de Geest, die ons gegeven worden.

Paulus schrijft daarover in zijn brief aan de Galaten. Negen vruchten van de Geest. Daarom ook negen rode bloemen in de schikking.

De vruchten van de Geest zijn:

liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Wat hebben we die vruchten nodig in ons leven. En bij één daarvan wil ik op Pinksteren 2020 wat langer met u stilstaan: geduld.

Geduld: het is sowieso al een lastige in onze huidige wereld waarin we vaak alles direct kunnen en willen krijgen. En toch is geduld zelden meer nodig geweest.

Vele mensen om ons heen, misschien u zelf ook wel, willen zich vol ongeduld bevrijden uit het isolement en zo snel mogelijk terug keren naar de normale gang van zaken. Ook als kerk willen we dat zo graag, weer samen komen.

We voelen de pijn van wat we missen. We kunnen elkaar niet ontmoeten, niet met elkaar zingen.

Maar we beseffen dat het verstandig is om niet te overhaasten.. Het is beter om geduld te hebben met een tijdspad dat misschien langzamer is dan we zouden willen; geduldig zijn in een proces dat ongetwijfeld op sommige momenten niet helemaal soepel zal verlopen; geduldig zijn met elkaar terwijl we uitzoeken hoe ons gemeente zijn in de toekomst gestalte kan krijgen. En hoe moeilijk het ook zal zijn om geduld te oefenen. Ik vind het zelf ook niet makkelijk. En hoe moeilijk ook: laten we vooral proberen om met elkaar verbonden te blijven. Dat we ons daarbij laten inspireren door Gods Geest

Pinksteren 2020.

Juist nu verlangen we naar inspiratie en perspectief. Naar momenten van bezieling, momenten van opademen, momenten van nieuw perspectief. Ogen die weer gaan stralen. Het leven is vaak zo alledaags, soms ook wel saai en een beetje grijs. Een soort sleur. De kleur is eruit, de glans verbleekt, de ogen worden dof...

In deze dagen van afstand verlangen we naar nabijheid, naar een knuffel, naar geliefden dichtbij. Hoe lang duurt het nog voordat we zo weer met elkaar om kunnen gaan?

Pinksteren is in feite precies het tegenovergestelde. Het is geen feest van afstand, maar van nabijheid. Het feest van God die geen afstand houdt, maar dichtbij ons komt, zelfs in ons komt. Die mensen raakt, bezielt, vernieuwt, inspireert.

Pinksteren is het feest van inspiratie. Van Gods Geest in ons. Van hoop op andere tijden, op een nieuwe toekomst. Pinksteren 2020 - juist in deze coronatijd hebben wij Gods Geest zo nodig. Gods Geest, die ons zal troosten en bemoedigen.

Kome wat komt

Loosdrecht, Gereformeerde Kerk

ds. Hillegonda Ploeger