



# Zondagsbrief



Protestantse  
Kerk

Tiende jaargang nr. 13

Vijfde zondag na Epifanie

Zondag 8 februari 2015

Liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei, toekomst

## Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger

<u>Ouderling van dienst:</u>	Rita Zeldenrijk	<u>Diaken van dienst:</u>	Jan Willem van den Brink
<u>Koster:</u>	Hans Veraar	<u>Organist:</u>	Jan van Veldhuizen
<u>Lector:</u>	Jan Piet Ouwens		
<u>Kindernevendienst:</u>	Esther Saalmink	<u>Oppasdienst:</u>	Denise en Lieke
<u>Bloemengroet:</u>	De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar: Familie Jaap van Henten, Nieuw Loosdrechtsedijk 194b		
<u>Agenda:</u>	- Zondag 15 februari, 10.00 uur Mw. Ds. A. Groeneveld - Weesp - Filmavond op maandag 9 februari begint om <b>19.30 uur</b> in het Wijkgebouw (zie verdere informatie in het Mededelingenblad)		

### Lied van de week 856 - U, God, hebt mij opgericht

Dit lied heeft een autobiografische oorsprong. De dichter, de Noor Svein Ellingsen (\*1929), schreef het in 1955, toen hij in een berggebied herstelde van een periode van depressie. Het is een danklied na genezing. De dichter gebruikt het beeld van een onheilspellende zee voor de tijd waarin hij ziek was. Hij kent alleen maar het gevoel van ondergang (strofe 2). Maar

hij ervaart een troostende God door zijn onzichtbare nabijheid. Dat ziet de dichter als een nieuw begin. Daarvoor gebruikt hij woorden die aan het scheppingsverhaal doen denken (strofe 3). De dag verdringt de nacht, het land wordt in licht gehuld. De stilte wordt een lofzang. De hemel is vervuld van vogelzang. In het loflied van de schepping mag ik weer mijn eigen stem voegen. In een nieuw begin wordt God ervaren als bron van leven. Zo wordt een lied met een persoonlijke achtergrond tot een lied van de gemeente: zolang de schepping zingt wordt ieder mens op dat lied meegedragen (strofe 4).

Dit lied kan in de kerkdienst gezongen worden als genezingsverhalen aan de orde zijn. Maar ook in het pastoraat kan het goede diensten bewijzen. (Pieter Endedijk, De Eerste Dag)

## Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

### DIENST VAN DE VOORBEREIDING

**Aanvangslied:** Lied 142 : 1 en 2

Bemoediging en groet

Drempelgebed

we gaan staan

**Zingen:** Lied 142 : 6 en 7

Gebod om ontferming met gezongen:

we gaan zitten

Ky - ri - e e - lei - son, ky - ri - e e - lei - son,  
ky - ri - e e - lei - son.

**Loflied:** Lied 302 : 1 en 4

## DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

**We zingen: Ga je mee?**

**Refrein:** Ga je mee? Zeg niet: nee,  
maar sta op en doe mee.  
Zet je voetstappen in die van mij.  
Volg het spoor en ga door.  
Of ga jij liever voor?  
Hup, kom op, sluit je aan in de rij!

1. Welke weg wil je gaan?  
En waar wil je naar toe?  
Blijf niet zitten, waar je zit,  
ook al voel je je moe.  
Refrein

*kinderen mogen naar de kindernevendienst*

Lezing: Kolossenzen 1 : 24-29 (uit de Bijbel in Gewone Taal)

**Paulus lijdt voor de kerk**

24 Christus heeft veel moeten lijden, maar het lijden is nog niet voorbij. Want het is nodig dat ik ook lijd, voor jullie. Daar ben ik blij om! Want zo lijd ik voor de kerk.

25 God heeft mij een dienaar van de kerk gemaakt. Aan mij gaf hij de opdracht om zijn boodschap overal bekend te maken aan de niet-Joden. 26-27 Want ook zij horen bij God, en God wilde dat ze zijn prachtige boodschap zouden leren kennen. Daarom moest ik ook aan jullie die boodschap vertellen, die eeuwenlang geheim gebleven was: de boodschap dat Christus ook in jullie aanwezig is. Dankzij hem krijgen jullie een schitterende toekomst.

28 Ik vertel over Christus. Ik gebruik al mijn wijsheid om aan iedereen uitleg te geven, en om iedereen te waarschuwen voor fouten. Want ik wil dat ieder mens een volmaakte christen wordt. 29 Dat is mijn doel, daarvoor strijd ik. God helpt mij daarbij, hij geeft mij kracht.

L.: Zo spreekt de Heer **G.: Wij danken God**

**Zingen: Lied 801: 1, 2, 4 en 5**

Lezing: Markus : 29-39

<sup>29</sup> Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. <sup>30</sup> Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. <sup>31</sup> Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen. <sup>32</sup> 's Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; <sup>33</sup> alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. <sup>34</sup> Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. <sup>35</sup> Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. <sup>36</sup> Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, <sup>37</sup> en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: 'Iedereen is naar u op zoek!' <sup>38</sup> Toen zei hij: 'Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.' <sup>39</sup> In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.

**Zingen: Lied 856 : 1 en 4**

Verkondiging

**Zingen: Lied 533 : 1, 3 en 6**

## DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader (369d)

*kinderen komen terug*

Collecten 1. Ouderenmiddag 2. Kerk

**Slotlied: Lied 864 : 1, 4 en 5 Zegen - beantwoord met gezongen Amen**