



Tiende jaargang nr. 31

1^e zondag van de zomer
Liturgische kleur: groen

Zondag 21 juni 2015

Voorganger: Ds. J.W. Breunese, Leersum

<u>Ouderling van dienst:</u>	Pim Liekamm	<u>Diaken van dienst:</u>	Jan-Willem van den Brink
<u>Koster:</u>	Hans Veraar	<u>Organist:</u>	Piet Philipse
<u>Lector:</u>	Nella Ijperlaan		
<u>Kindernevendienst:</u>	Bianca Mol	<u>Oppasdienst:</u>	Trijntje Timmer
<u>Jarigen:</u>	Mevr. M. De Groot- van Walderveen, Alewijnlaan 10, 1231 VP - 24 juni wordt zij 82 jaar. Dhr. A. Doets, Nieuw Loosdrechtsedijk 42, 1231 KZ- 25 juni wordt hij 80 jaar. Mevr. J. Wingelaar- van de Bunt, Eikenlaan 51, app 236, 1231 BG - 25 juni wordt zij 81 jaar.		
<u>Bloemengroet:</u>	De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar: Mevrouw G. van de Meent- van de Kolk, Egelshoek 9, Hilversum.		
<u>Agenda:</u>	Zondag 28 juni 10.00 uur Ds. Hillegonda Ploeger		

Lied van de week - lied 850 - Geen taal bij machte U te meten

Op deze zondag wordt (naar het oecumenisch leesrooster, hmp) uit het boek Job gelezen. Hoofdstuk 38 is een indrukwekkende tekst, waarin de woorden van God klinken: 'Waar was je toen Ik de aarde grondvestte? Wie stelde haar grenzen vast? Wie strekte het meetlint over haar uit?'

René van Loenen (*1950) schreef een mooie liedtekst bij deze woorden, die nauwelijks toelichting nodig heeft als de bijbelse achtergrond daarvan duidelijk is. Uiteindelijk spitst de dichter in de slotstrofe de gedachten toe: de mens is niet bij machte Gods plan te doorgronden. Tegen al te veel stelligheden daarover komt dit lied in opstand. Er zit een mooie woordspeling in het slot van de tweede strofe.

De liedboekredactie koos bij deze tekst een bestaande melodie van Willem Vogel, die hij schreef bij een avondlied van Sytze de Vries (niet in het *Liedboek* opgenomen). Alle regels hebben hetzelfde ritme, melodisch zijn de eerste en derde regel nagenoeg gelijk.

(uit: de Eerste Dag, Pieter Endedijk)

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

moment van stilte

we gaan staan

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

We zingen: **Lied 276: 1, 2 en 3**

Bemoediging en groet

Drempelgebed

We zingen: **Psalm 84: 1 en 2**

we gaan zitten

Kyriëgebed: gesproken en afgesloten met **gezongen lied 301C**

Glorialied: **Lied 304: 1, 2 en 3**

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Gesprek met de kinderen

We zingen: Ga je mee?

Refrein: Ga je mee? Zeg niet: nee,
maar sta op en doe mee.
Zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door.
Of ga jij liever voor?
Hup, kom op, sluit je aan in de rij!

1. Welke weg wil je gaan?
En waar wil je naar toe?
Blijf niet zitten, waar je zit,
ook al voel je je moe.
Refrein

kinderen mogen naar de kindernevendienst

Eerste lezing: Jesaja 45: 15-19

15 En: 'Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt,
de God van Israël, die redding brengt.'
16 De ambachtslieden met hun godenbeelden
staan te schande en worden gehoond,
ze worden samen te schande gemaakt.
17 Maar Israël wordt door de HEER gered,
hij brengt redding voor eeuwig.
Jullie staan niet te schande en worden niet
gehoond,
in alle eeuwigheid niet.
18 Dit zegt de HEER,
die de hemel geschapen heeft - hij is God! -,

die de aarde gemaakt en gevormd heeft
en die haar heeft gegrondvest -
niet als chaos schiep hij de aarde,
maar om te bewonen heeft hij haar gevormd:
Ik ben de HEER, er is geen ander.
19 Ik heb niet in het verborgene gesproken,
ergens in een duister oord,
ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd:
'Zoek mij in de chaos.'
Nee, ik ben de HEER,
al wat ik zeg is rechtvaardig,
wat ik aankondig is waarachtig.

We zingen: **Lied 322: 1, 2 en 3**

Tweede lezing: Johannes 15: 9-17

9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

L.: Zo spreekt de Heer G.: Wij danken God

We zingen: **Lied 791: 1, 2, 3, 4, 5 en 6**

Verkondiging

We zingen: **Lied 325: 1, 2 en 3** (het lied wordt eerst eenmaal voorgespeeld)

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

kinderen komen terug

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied: **Lied 793: 1, 2 en 3**

we gaan staan

Zegen - beantwoord met gezongen **Amen**