



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Elfde jaargang nr. 21

4^e zondag van Pasen - Zondag Jubilate
Liturgische kleur: wit

Zondag 17 april 2016

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger

| | | | |
|------------------------------|--|------------------|-------------------------|
| <u>Ouderling van dienst:</u> | Liesbeth de Bree | <u>Diaken:</u> | Jan Willem van de Brink |
| <u>Koster:</u> | Evert Jan van de Water | <u>Organist:</u> | Johan Swart |
| <u>Lector:</u> | Thea van de Bunt | | |
| <u>Bloemengroet:</u> | de bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. H.van Doornik. Pr.Beatrrixstr. 8 Loosdrecht. | | |
| <u>Jarigen:</u> | Mevr. A. Heijkoop - Brouwer, Zij hoopt 23 April 95 jaar te worden. | | |
| <u>Omzien naar elkaar:</u> | Mw. L. Greif, Rading 110, 1231 KD Loosdrecht is opgenomen in het UMC te Utrecht. | | |
| <u>Agenda:</u> | woensdag 20 april: excursie "Joods Amersfoort" Donderdag 21 april: 14.30 uur Bijbelkring in de consistorie zondag 24 april: 10.00 uur Ds. Hillegonda Ploeger | | |
| Lied van de week: | Lied 324 | | |

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Aanvangslied: **Psalm 100: 1 en 2** *we gaan staan*
Bemoediging en groet
Drempelgebed

Zingen: **Psalm 100: 3 en 4** *we gaan zitten*

Gebed om ontferming met **Lied 281: 1**

Glorialied: **Lied 652**

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Lezing: **Hooglied 2 : 8 - 17**

⁸ Hoor! Mijn lief!
Kijk! Hij komt,
springend over de bergen,
dansend over de heuvels.

⁹ Als een gazelle is mijn
lief,
als het jong van een hert.
Kijk! Hij staat al bij de
muur.

Hij blikt door het venster,
tuurt door de spijlen.

¹⁰ Mijn lief roept mij toe:
'Sta op, vriendin!

Mooi meisje, kom!

¹¹ Kijk! De winter is
voorbij,
voorbij zijn de regens,
weggegaan.

¹² De bloemen zijn
verschenen op het
veld,
nu breekt de zangtijd aan,
het koeren van de duif
klinkt op het land.

¹³ De vijgenboom is al vol
vruchten,
de wijnstok rankt en geurt.

Sta op, vriendin,
Mooi meisje, kom!

¹⁴ Mijn duif in de rotskloof,
verscholen in de
bergwand,

laat mij je gezicht zien,
laat mij luisteren naar je
stem,

want je stem is zo lieflijk,
je gezicht zo bekoorlijk.'

¹⁵ Vang voor ons de vossen,
vang die kleine vossen.

Ze vernielen de wijngaard,

onze wijngaard vol
bloeiende ranken.

¹⁶ Mijn lief is van mij,
en ik ben van hem.
Hij weidt tussen de lelies.

¹⁷ Nu de dag weer ademt
en het duister vlucht –
ga nu weg, mijn lief.

Spring als een gazelle,
als het jong van een hert
over de geurige bergen.

We zingen: **Lied 518: 1 en 4**

Lezing: **Johannes 10 : 11 - 16**

ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. ¹² Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; ¹³ de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. ¹⁴ Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, ¹⁵ zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. ¹⁶ Maar ik heb ook nog anderschapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

L.: Zo spreekt de Heer G.: Wij danken God

We zingen: **Lied 653: 1, 6 en 7**

Verkondiging

We zingen: **Lied 630: 1 en 3**

DIENST VAN HET ANTWOORD

Presentatie over Roosevelthuis

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Collecte: 1.Roosevelthuis 2. Kerk

We zingen als slotlied: **Lied 791: 1, 2, 3 en 4** *(staande)*

Zegen - beantwoord met gezongen Amen