



Elfde jaargang nr. 44

3<sup>e</sup> zondag van de herfst  
Liturgische kleur: groen

Zondag 2 oktober 2016

**Voorganger: Ds J.S. Dijkhuizen, Bergen**

Ouderling van dienst: Pim Liekamm                      Diaken: Martin Uijterlinde  
Koster: Hans Veraar                                      Organist: Dick Ridder  
Lector: Thea van de Bunt

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  
Dhr. en Mevr. D. Ridder - N.J. Kuijvenhoven

Meeleven: Mw. Olie-Schipper verblijft op dit moment in de Zonnehoeve (Loosdrechts  
Bos 9)

Jarig: Mw. G. Hitzerd-van den Dolder, Kerkenlandenln.63-09, 1216RR Hilversum  
Wordt 6 okt. 91 jaar

Agenda: Donderdag 6 oktober: 10.00 uur Koffie met de krant  
zondag 9 oktober. 10.00 uur - Ds. H.M. Ploeger. Viering Heilig Avondmaal  
(lopend)

Lied van de zondag: Taizé Lied: Bless The Lord my soul (2x in het Engels, 2x in het Nederlands)



Bless the Lord, my soul, and bless God's ho - ly name.

Bless the Lord, my soul, who leads me in - to life.

**Prijs de Heer mijn ziel, en prijs Zijn heil'ge naam.  
Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft.**

**Orde van dienst**

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

**DIENST VAN DE VOORBEREIDING**

**Aanvangslied:**                      **Lied 214 : 1 en 2**                                      we gaan staan

Bemoediging en groet

**Zingen:**                                      **Lied 214 : 4 en 5**                                      we gaan zitten

Gebed voor de nood van de wereld, met als acclamatie: Kyrie



Ky - ri - e e - lei - son, ky - ri - e e - lei - son,  
ky - ri - e e - le - i - son.

**Zingen: Lied 214 : 7 en 8**

## DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

**Zingen: Lied 8a: 1**

**Lezing: uit het eerste Testament: Psalm 8**

<sup>2</sup> HEER, onze Heer,  
hoe machtig is uw naam  
op heel de aarde.

U die aan de hemel uw luister toont -

<sup>3</sup> met de stemmen van kinderen en zuigelingen  
bouwt u een macht op tegen uw vijanden  
om hun wraak en verzet te breken.

<sup>4</sup> Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,  
de maan en de sterren door u daar bevestigd,

<sup>5</sup> wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,  
het mensenkind dat u naar hem omziet?

<sup>6</sup> U hebt hem bijna een god gemaakt,  
hem gekroond met glans en glorie,

<sup>7</sup> hem toevertrouwd het werk van uw handen  
en alles aan zijn voeten gelegd:

<sup>8</sup> schapen, geiten, al het vee,  
en ook de dieren van het veld,

<sup>9</sup> de vogels aan de hemel, de vissen in de zee  
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

<sup>10</sup> HEER, onze Heer,  
hoe machtig is uw naam  
op heel de aarde.

**Zingen: Lied 8a: 6**

**Lezing: uit het nieuwe Testament: Marcus 10: 13-16**

Binnengaan in het koninkrijk van God

<sup>13</sup> De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. <sup>14</sup> Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: 'Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. <sup>15</sup> Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.' <sup>16</sup> Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

**Zo spreekt de Heer - Wij danken God**

**Zingen: Lied 991**

**Verkondiging**

**Zingen: Lied van het water (zie aparte bijlageblad)**

## DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, "Onze Vader"

Collecten: 1. Kerk en Israel 2. Kerk

**Slotlied (staande) Lied 992**

Zegen - beantwoord met gezongen "AMEN"



## Bijlageblad voor Zondagsbrief van 2 oktober 2016

### **KINDERTAAL** – Anton Ent (bij Psalm 8)

Verborgen achter uw naam komt u  
in de taal van een kind voor de dag.  
U schuilt in mamma en tata.  
Dit loflied kan iedereen horen  
en zelfs ongehoord bent u aanwezig.  
U bent het inzicht dat u er bent  
in het gras en de kwijlende koe,  
een steen op de landweg, in water,  
zand, wind. U ademt tussen de woorden  
en zingt in de taal van een kind.

### **Lied van het water** (in het oude Liedboek Gezang 467)

1 O eeuw'ge Vader, sterk in macht,  
wiens arm betoomt der baren kracht,  
die wijst de grond'looz' oceaan  
de hem gestelde perken aan,  
o wil verhoren onze bee  
voor hen, die zijn in nood op zee!

2 O Christus, wiens bestraffend woord  
door wind en water werd gehoord,  
die onder 't stormen rustig sliep  
en wandeld' over 't schuimend diep,  
o wil verhoren onze bee  
voor hen, die zijn in nood op zee!

3 O Geest, die op de grote vloed  
gelijk een vogel hebt gebroed,  
breng Gij 't geweld der zee tot staan  
en laat de mens met vrede gaan.  
O wil verhoren onze bee  
voor hen, die zijn in nood op zee!

4 O God, die ons behoeden wilt,  
bescherm de broeders, wees hun  
schild  
in storm en strijd, ga met ze mee  
en red ze van 't geweld der zee,  
dat land en water wijd en zijd  
lofzingen uw barmhartigheid.