



GEREFORMEERDE KERK
Loosdrecht

Gedachteniszondag 2016



Orde voor de dienst op zondag 20 november 2016
om 10.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Loosdrecht

Lied van de week: Gebed om licht (852)



U komt mij, lie - ve God,
zo ne - de - rig na - bij,
in da - gen van ge - mis
en moei - te vindt U mij.

2. U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,
3. een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend,
o Heer, die bij mij zijt,
4. ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

Welkom door ouderling van dienst

Moment van stilte

Aanvangslied:

De vreugde voert ons naar dit huis (lied 280)

(staande)

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Bemoediging en groet Drempelgebed

We zingen

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel opengaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?
7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

(we gaan zitten)

Gebed om ontferming,

na de woorden `daarom roepen wij tot U' zingen we:



The image shows two staves of musical notation in 4/4 time, with a key signature of one flat (B-flat). The melody is written on a treble clef. The lyrics are: Ky - ri - e e - lei - son, ky - ri - e e - lei - son, ky - ri - e e - le - i - son.

Zingen: Abba, Vader, U alleen (lied 886)

1. Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
2. Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Gedachtenis

Als teken dat geen mensenleven eindigt in duisternis en dood,
maar dat wij allen leven in het Licht,
ontsteken wij de kaarsen aan het licht van de Paaskaars,
dat als het Licht van Christus brandt in ons midden.
Vandaag gedenken wij hen die gestorven zijn in onze kring.
Wij noemen hun naam, waarmee hij of zij zich gekend weet
bij God en de mensen: (we gaan staan)

Meta Diderika Sterling-van Ravestein
24 juli 1922 – 9 december 2015

Jan Veldhuizen
5 juli 1949 – 21 januari 2016

Johannes de Boode
19 januari 1937 – 21 januari 2016

Willij van de Bunt-van Oostrum
7 april 1921 – 15 februari 2016

Rut van Henten
1 oktober 1937 – 10 juni 2016

Willem Gijsbert de Koning
1 december 1938 – 22 juli 2016

Aafke Aaltje Erdmann-Bos
2 oktober 1928 – 16 september 2016

en al die mensen die ons zijn voorgegaan,
die wij in ons hart meedragen,
en de mensen, van wie de namen
verwaaiden in de wind.

We zingen: Heer, herinner U de namen (lied 730)

1. Heer, her - in - ner U de na - men
van hen die ge - stor - ven zijn,
en ver - geet niet, dat zij kwa - men
langs de stra - ten van de pijn,
langs de we - gen van het lij - den,
door het woud der een - zaam - heid,
naar het dag en nacht ver - bei - de
Va - der - huis, hun toe - be - reid.

Heer, herinner u de namen,
ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen
uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen
op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen,
dat de dood ons huis verwacht.

(we gaan zitten)

Gebied bij de opening van de Bijbel

Lezing: 1 Tessalonicenzen 4 : 13 - 18

Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. ¹⁴ Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. ¹⁵ Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. ¹⁶ Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, ¹⁷ en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. ¹⁸ Troost elkaar met deze woorden.

Zingen: Eens als de bazuinen (lied 769)

1. Eens, als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, -
Heer, dan is uw pleit beslecht.
5. Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

Evangelielezing: Lucas 21 : 25 - 33

Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; ²⁶ de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. ²⁷ Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. ²⁸ Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!

²⁹ Hij vertelde hun ook een gelijkenis: 'Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. ³⁰ Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. ³¹ Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. ³² Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. ³³ Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

V: Zo spreekt de Heer **allen : wij danken God**

Zingen : Zal er ooit een dag van vrede zijn (lied 462)

1. Zal er ooit een dag van vrede,
 zal er ooit bevrijding zijn
 voor wie worden doodgezwegen
 levenslang gebroken zijn?

4. Zie de sterren aan de hemel
 waar het duister van de nacht
 door hun schijnsel wordt verdreven
 tot een nieuwe dag die licht.

5. Zoals bomen mensen tonen
 dat er kracht tot groeien is
 zal de zoon der mensen komen
 die de boom des levens is.

6. Zoals sterren mensen melden
 dat geen nacht te donker is
 zal een kind ons komen redden
 dat het licht der wereld is.

Overweging

We zingen: Wie in de schaduw Gods (lied 91 b)

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen -
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

2. Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

3. Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, -
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen,
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Dienst van de gebeden

dankgebed en voorbeden - stil gebed
gezamenlijk gebeden Onze Vader

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen

Inzameling van de gaven

1: Diaconie

2: Kerk

Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (416) (staande)

1. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Zegen met gezongen Amen

Zondagsbrief



GEREFORMEERDE KERK
Loosdrecht



Protestantse
Kerk

Elfde jaargang nr. 51 Laatste zondag kerkelijk jaar zondag 20 november 2016
Liturgische kleur: wit

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger

Ouderling van dienst: Liza Heilema
Diaken van dienst: Ati Valkenburg
Organist: Dick Ridder
Koster: Evert Jan van de Water
Lector: Nella IJperlaan

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente
naar: Chris en Ester Saalmink- Liekamm, Hallincklaan 5

Agenda:

27 november : 10.00 uur ds. H.M. Ploeger 1^e advent
 11.15 uur kindercatechese

Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl

Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur

Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com