



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Twaalfde jaargang nr. 09

4^e zondag na Epifanie

Zondag 05 februari 2017

Liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei en toekomst

Voorganger: ds. H.M. Ploeger, maaltijd van de Heer, zondag werelddiaconaat

Ouderling van dienst: Liza Heilema
Koster: Henk v Doornik
Lector: Jan Piet Ouwens

Diaken: Gerard Veraar
Organist: Anne Duijf

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
mw. D.A. Plooy- Janssen, St Annepad 72, (wordt 7 febr. - 86 jaar)

Agenda: woe. 8 febr. 14.30 uur, Ouderenmiddag, Wijkgebouw Eikenlaan
Bingomiddag. Van harte welkom!
zondag 12 febr. 10.00 uur, ds H. Bouma, verhaaldienst met als titel:
"Geboren voor het licht" over de blindgeborene uit Johannes 9, die door
Jezus uit alle duisternis naar het licht wordt getild.
muzikale mederwerking: Rudolph de Jong. Er is een boekentafel aanwezig,
na de dienst is ds Bouma bereid boeken en bundels te signeren.

Lied van de week: Lied 382, een lied bij de viering van het avondmaal

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

we gaan staan

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zingen: Psalm 31: 1

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Zingen: Psalm 31: 6

we gaan zitten

Gebed om ontferming met gezongen:



Loflied: Lied 103c: 1, 2 en 3

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Lezing: Mattheüs 5: 1 tm 12 Bergrede

5¹ Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen 3 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 4 Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. 5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 9 Gelukkig de vreedstichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

L.: Zo spreekt de Heer

G.: **Wij danken God**

Zingen: Lied 1001

Verkondiging

Zingen: Lied 1005

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, afgesloten met stil gebed

Collecten: 1. Kerk in Actie - Werelddiaconaat 2. Kerk

Viering van het avondmaal - Tafelgebed: Een leven van liefde en lofzang

We zingen staande als slotlied: **Lied 419**

ZEGEN beantwoord met gezongen AMEN

Vooraankondiging:

Gezamenlijke gemeente avond van de commissie Kerk en Israël

Op woensdag 15 maart 2017 heeft de Commissie Kerk en Israël een gezamenlijke gemeenteavond gepland. Als spreekster verwelkomen wij Denise de Costa, de dochter van mevr. de Costa - Heineke. In 1996 is ze gepromoveerd op Anne Frank. Over Anne Frank heeft ze voor haar opgroeiende dochter boekjes geschreven. Deze boekjes zijn geïllustreerd door haar zus, San de Costa. Denise zal op deze avond voor ons spreken over Anne Frank en haar geestelijke groei. De titel van de lezing is: `Ik weet dat ik God heb, God en Oma`. We attenderen u nu reeds op deze avond, omdat u dan de mogelijkheid hebt om het boek Het Achterhuis nog eens in te kijken/te lezen. Commissie Kerk en Israël