

Collage poëzie en piano: "Vaste voet aan grond"

Zingen: Psalm 92: 7 en 8

Schriftlezing: Johannes 9: 1 tm 7

Genezing van een blinde

9¹ In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. ² Zijn leerlingen vroegen: 'Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?' ³ 'Hij niet en zijn ouders ook niet,' was het antwoord van Jezus, 'maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. ⁴ Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. ⁵ Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.' ⁶ Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde ⁷ en zei tegen hem: 'Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.' (Siloam is in onze taal 'gezondene'.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.

V.: Zo spreekt de Heer G.: Wij danken God

Zingen: Lied 534

Het verhaal van de blindgeborene: "Geboren voor het licht"

Zingen: Lied 655

Gebeden - stil gebed - "Onze Vader"

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerk

Zingen (staande) :Lied 654: 1 en 6

ZEGEN

Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma in de consistorie aanwezig. Ds. Bouma is bereid boeken en bundels te signeren.
