



# Zondagsbrief



Protestantse  
Kerk

Twaalfde jaargang nr. 49

8<sup>e</sup> zondag van de herfst  
liturgische kleur: groen

zondag 12 november 2017

Voorganger: Mw. Ds. H. Keur Hilversum

Ouderling van dienst: Pim Liekamm

Diaken: Wil Veraar

Koster: Piet van de Bunt

Organist: Jan de Vries

Lector: Thea van de Bunt

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  
De heren A. en L. en C. Manten, Nootweg 21 en 23.

Jarigen Dhr. T.J. van Leeuwen, Eikenlaan 36, Loosdrecht. Hij hoopt 16 november 81 jaar te worden. Dhr. W. de Lange, Acacialaan 14, Loosdrecht. Hij hoopt 18 november 86 jaar te worden.

Agenda: Een foutje in het Mededelingenblad: De kledingactie is op maandag 13 nov. (dus niet op 17 nov.)  
Dinsdag 14 november 20.00 uur een avond van de gezamenlijke Kerk en Israel commissie over Luther. De Lutherse predikant W.F. Metzger zal deze avond een inleiding verzorgen.  
Donderdag 16 november 14.30 uur in de Kerk Bijbelkring over Calvijn.  
Zondag 19 november Ds. Hillegonda Ploeger

**Lied van de week: Lied 1008**

## Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

### DIENST VAN DE VOORBEREIDING

**Zingen:** Lied 121: 1 en 3 we gaan staan

Bemoediging en groet

Drempelgebed

**Zingen:** Lied 121: 4 we gaan zitten

Gebed om ontferming

**Glorialied** Lied 305

### DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

1<sup>e</sup> lezing: Psalm 6

tuchtig mij niet in uw toorn.

6<sup>1</sup>Voor de koorleider. Bij snarenspeel, op de wijs van De achtste. Een psalm van David.

<sup>3</sup>Heb erbarmen, HEER, want ik kwijn weg.

Genees mij, HEER, ik ben doodsbang,

<sup>4</sup>ik vrees voor mijn leven.

<sup>2</sup>HEER, straf mij niet in uw woede,

Hoe lang, HEER, moet ik nog wachten?

<sup>5</sup>Keer terug, HEER, spaar toch mijn leven,  
toon mij uw trouw en red mij.

<sup>6</sup>Want doden noemen uw naam niet meer!  
Wie in het dodenrijk kan u nog loven?

<sup>7</sup>Moe ben ik van zuchten,  
elke nacht is mijn kussen nat,  
mijn bed doorweekt van tranen.

<sup>8</sup>Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet,  
roodomrand van alles wat mij benauwt.

<sup>9</sup>Weg van mij, allen die kwaad doen!

De HEER hoort hoe luid ik ween,

<sup>10</sup>de HEER hoort mijn roep om erbarmen,  
de HEER neemt mijn smeekbede aan.

<sup>11</sup>Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om,  
in een oogwenk met schande bedekt.

**Zingen: Lied 130: 1 en 3**

**2<sup>e</sup> lezing: Lucas 18: 1 - 8**

18<sup>1</sup>Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: <sup>2</sup>Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. <sup>3</sup>Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: "Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander." <sup>4</sup>Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, <sup>5</sup>toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.' <sup>6</sup>Toen zei de Heer: 'Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. <sup>7</sup>Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? <sup>8</sup>Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?'

**Zingen Lied 1008**

Verkondiging

**Zingen: Lied 1009**

**DIENST VAN HET ANTWOORD**

Dankgebed, voorbeden, afgesloten met stil gebed, en Onze Vader

Collecten: 1. Kerk in Actie binnenlands diaconaat 2. Kerk

**Slotlied (staande): Lied 418**

Zegen - beantwoord met gezongen **Amen**