



Dertiende jaargang nr. 08

3^e zondag na Epifanie
liturgische kleur: groen

zondag 21 januari 2018

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree Diaken: Jan-Willem v.d. Brink

Koster: Henk v. Doornik Organist: Dick Ridder

Omzien naar elkaar: Mevrouw H. de Waard-Hamming (Emtinckhof) verblijft voor revalidatie in Gooizicht (Paulus van Loolaan 21, 1217 SH Hilversum)

Jarigen: Mevrouw J.H. Prinsen-van de Bunt, Nieuw-Loosdrechtsedijk 121E, 1231 KP, zij wordt 22 januari 85 jaar
Mevrouw G. Schootstra-de Haan, St. Annepad 53, 1231 DA, zij wordt 24 januari 80 jaar
Mevrouw H. Reijmerink-Versteeg, Rembrandtlaan 32, 1231 AC, zij wordt 27 januari 82 jaar
De heer H. Nijkamp, Zuiderheide, kamer 232, Diependaalselaan 337 1215 KG Hilversum, hij wordt 28 januari 97 jaar

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar: ds. Hillegonda Ploeger en Jan Piet Ouwens, Van Mierislaan 25, 1231 AJ

Agenda: - **Zondag 21 januari (vandaag):** Om 19.25 uur op NPO 3 is opname te zien die in onze kerk gemaakt is over Anna bij het vertrek van haar vader André de Oude naar Mali.
- **Zondag 28 januari:** Oecumenische dienst - voorgangers diaken Randy Simileer en ds. Hillegonda Ploeger

Als lied van de week oefenen we Lied 608: 1 en 2

Orde voor de dienst; Zangdienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Aanvangslied: Lied 216 - Dit is een morgen we gaan staan

Bemoediging en groet

Als drempellied zingen we: Lied 377: 1,2,3 en 7 we gaan zitten

Als gebed om ontferming zingen we: Lied 281: 1, 2, 3, en 9

Loflied: Lied 486

We zingen: Daar ruist langs de wolken

1. Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam
die hemel en aarde verenigt te zaam,
geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!
2. Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
die om ons te redden, de hemel verliet?
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!
3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d' engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens
staan,

DIENST VAN HET WOORD

Als gebed van openstelling zingen we lied: 886 - Abba Vader

1. Abba Vader U alleen, U behoort ik toe,

U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.

2. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen,

Abba Vader U alleen, U behoort ik toe.

3. Abba Vader laat mij zijn, slechts voor U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij, d' uwe en anders geen.

4. Laat mijn hart nooit koud zijn Heer, laat mij nimmer gaan.

Abba Vader laat mij zijn, slechts van U alleen.

Zingen: **Lied 23 c**

Lezing uit Psalm 103 gevolgd door een korte overweging

Zingen: **Lied 103 e** - Bless the Lord

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge naam

Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

Bless the Lord, my soul and bless God's holy name.

Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Zingen: **Lied 769 : 1 en 6** - Eens als de bazuinen

Zingen: **Lied 90 a** - O God, die droeg ons voorgeslacht

Zingen: **Lied 248** - De dag door uwe gunst

DIENST VAN HET ANTWOORD

Informatie over ons nieuw kwartaalproject 'Open Doors'

Zingen: **Lied 1005** - Christus ons licht

Zingen: **Lied 982** - In de bloembol

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Zingen: **Lied 608** - De steppe zal bloeien

Slotwoorden en zegen

Zingen: **Lied 416** - Ga met God

Aktie kerkbalans 2018 "Geef voor je kerk" loopt dit jaar van 20 januari t/m 3 februari 2018.
Wij hopen op uw medewerking.