



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Dertiende jaargang nr. 12

1^e zondag van de 40dagentijd
liturgische kleur: paars

zondag 18 februari 2018

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet

Diaken: Wil Veraar

Koster: Evert Jan van de Water

Organist: Jan de Vries

Lector: Ellen Swart

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Dhr. en Mevr. D. Hofman - Rozendal, Larixlaan 23 - 1231 BL Loosdrecht

Jarigen: Dhr. H.D. Zwijgers, Hallincklaan 18, 1231VV - 19 febr. wordt hij 81 jaar.
Mevr. P.H. ter Wal - Ballast, Regenboog 9, 1231TE - 22 febr. wordt zij 87 jaar.

Agenda: maandag 19 februari - 19.45 uur- ontmoetingsbijeenkomst in de kerk
woensdag 21 februari. 19.15 tot 20.00uur meditatief moment in de kerk
Afgelopen woensdag is de veertig dagen tijd begonnen. Landelijk thema voor deze periode is: Onvoorwaardelijke liefde.
In deze veertig dagen tijd zullen we ook met elkaar de stilte zoeken. Daartoe is onze kerk elke woensdagavond geopend. Om met elkaar stil te zijn, een tekst te overwegen, te luisteren naar muziek. Elke woensdagavond bent u vanaf 19.15 uur welkom, om 19.30 zal een meditatief moment beginnen en rond 20.00 uur zal het samenzijn afgesloten worden.

zondag 25 februari: 10.00 uur Ds. W. Timmerman, Driebergen,
2^e zondag 40dagentijd

**Voor de dienst speelt de organist bewerkingen van Psalm 23:
'Ik wil van God als van mijn Herder spreken.'**

Lied van de week: Lied 368d

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Lied van intocht: Psalm 91:1

we gaan staan

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Zingen: Psalm 91: 5

we gaan zitten

Kyriegebed met gezongen Kyrie eleison: **Lied 367d**

Zingen: Lied 547: 1,4,5 en 6

DIENST VAN HET WOORD

Gebied van de zondag

1^e Lezing: Genesis 21: 14 t/m 19

14 De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, legde dat op Hagers schouder, gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. Ze trok de woestijn van Berseba in en doolde daar rond. 15 Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik achter. 16 Zelf ging ze een eindje verderop zitten, op een boogschot afstand, omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. En terwijl ze daar zo zat, hilde ze bittere tranen.

Zingen: Lied 538: 1 en 2

2^e Lezing: Marcus 1: 12 t/m 15

12 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13 Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem. 14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus

Verkondiging

Moment van stilte

Zingen: Lied 91a

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, met Lied 368d - stil gebed, gezamenlijk 'Onze Vader'. (369d)

Collecte: 1. 40 dagencollecte werelddiaconaat 2. Kerk

Uitdelen van de deeldoosjes

Slotlied Lied 536

Zegen - beantwoord met gezongen Amen

17 Maar God hoorde de jongen kermen, en een engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe: 'Wat is er, Hagar? Wees niet bezorgd: God heeft je jongen, die daar ligt te kermen, gehoord. 18 Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen.' 19 Toen opende God haar de ogen en zag ze een waterput. Ze liep ernaartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken.

naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 Dit was wat hij zei: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.'

Lector: Zo spreekt de Heer: **A.: Wij danken God**



Basis schikking 'onvoorwaardelijke liefde'