



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Dertiende jaargang nr. 23

6^e zondag van Pasen - Rogate (Bidt)
liturgische kleur: wit, kleur van reinheid, licht, feest

zondag 06 mei 2018

Voorganger: Ds. A. de Boer, Utrecht

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet

Diaken: Ati Valkenburg

Koster: Henk van Doornik

Organist: Dick Ridder

Lector: Thea van de Bunt

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Dhr. Cors Vlug, Lindelaan 38, 1231 CM Loosdrecht.

Agenda: donderdag 10 mei 09.00 uur - ds. Hillegonda Ploeger - Hemelvaartsdag
zondag 13 mei 10.00 uur - Mw. Ds. E.E. van Aarsen-Schiering, Amsterdam

Lied van de week: Lied 994

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zingen: Lied 657: 1 en 4

we gaan staan

Bemoediging en groet

we gaan zitten

Lezing: Psalm 66: 1-8

Zingen: Lied 66a

Kyrie / Gebed voor de nood van de wereld

Glorialied: Lied 885

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Evangelielezing: Johannes 15: 1 - 17

¹Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. ²Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. ³Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. ⁴Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. ⁵Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. ⁶Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. ⁷Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. ⁸De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

⁹Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: ¹⁰je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. ¹¹Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. ¹²Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. ¹³Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. ¹⁴Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. ¹⁵Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. ¹⁶Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. ¹⁷Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Zingen:

Lied 656

Epistellezing: Galaten 5: 13 -26

¹³Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, ¹⁴want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' ¹⁵Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. ¹⁶Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. ¹⁷Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. ¹⁸Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. ¹⁹Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, ²⁰afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en

woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, ²¹afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. ²²Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, ²³zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. ²⁴Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. ²⁵Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. ²⁶Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.

L.: Zo spreekt de Heer **G.:** Wij danken God

Zingen:

Lied 314

Overweging

Zingen:

Lied 791

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk "Onze Vader"

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied (staande): Lied 418: 1 en 2

Wegzending en zegen - beantwoord met

Lied 418: 3

Vrede, vrede laat - Gij in onze handen,
dat wij die als zaad - dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, - zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede - ons hart rusten mag.