



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Dertiende jaargang nr. 29

3^e zondag na Trinitatis
liturgische kleur: groen

zondag 17 juni 2018

Voorganger: Ds. J.J. Blom - Almere

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree

Diaken: Gerard Veraar

Koster: Piet van de Bunt

Organist: Dick Ridder

Lector: Irka Plevier

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:

Mevrouw O. van Henten - Terpstra, Care Residence Zonnestraal,
Loosdrechtse Bos 80, 1213 ZB Hilversum

Jarigen: De heer R. Hansma, Van Mijndenlaan 16, 1231 XC, hij wordt 18 juni 80 jaar

De heer C.G.J. Greif, Rading 110, 1231 KD, hij wordt 22 juni 82 jaar

Mevrouw M. de Groot- van Walderveen, Alewijnlaan 10, 1231 VP, zij wordt 24 juni
85 jaar

Agenda: Zondag 24 juni 10.00 uur - Ds. Hillegonda Ploeger

Mocht u voor de komende vakantieperiode nog collectemunten nodig hebben dan dit graag voor eind juni aan Pim Liekamm doorgeven. Op die manier heeft u voor deze periode geen tekort aan collectemunten. Voor besteladres/telefoon zie het mededelingenblad.

Lied van de week: Lied: 274

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zingen: Psalm 8a "Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam"

we gaan staan

Bemoediging en groet

we gaan zitten

Kyrië-Gebed voor de nood van de wereld

Glorialied: Lied 705 "Ere zij aan God, de Vader"

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Lezing: Romeinen 8: 8-11

⁸Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. ⁹Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. ¹⁰Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest

schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. ¹¹Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

L.: Zo spreekt de Heer **G.: Wij danken God**

Zingen: Lied 939 "Op U alleen, mijn licht, mijn kracht"

Lezing: Handelingen 2: 1-4

²Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.²Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. ³Er verschenen aan hen een soort

vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, ⁴en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Zingen: Lied 968: 1, 2 en 5 "De ware kerk des Heren"

Lezing: Johannes 20: 19-23 Verschijningen

¹⁹Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' ²⁰Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.²¹Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' ²²Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. ²³Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

Acclamatie: Lied 338b Halleluja

Uitleg en Verkondiging

Zingen: Lied 691 "De Geest van God waait als een wind"

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Collecten: 1. Kerk in actie (Binnenlands diaconaat) 2. Kerk

Slotlied (staande): Lied 416 "Ga met God en Hij zal met je zijn"

Zegen - beantwoord met gezongen Amen

Jij die in mij woont
met de kracht als van een opspuitende
bronwel, vol sprankelend, levengevend water.

Ik heb het - tot mijn schade en schande -
klaar gekregen
om jaar na jaar stenen te verzamelen,
en daarmee die bronwel in mij te begraven
onder puin en geruis en eigen drukdoenerij.

Ik moet Jou weer opgraven in mij,
opdelven in mijn diepste diep,
mijn gelaat grondig schoonmaken van
jarenlang vuil.
Jij hebt er Jouw gelaat in uitgetekend,
daar waar Jij verblijft houdt, diep in mij.

Wanneer krijg jij het klaar om Jouw
beeltenis in wezen weer van blijdschap te
laten stralen in dat verfrissend, opspattend
bronwater,
daar diep, heel diep in mij verborgen?

Kom, trek me naar binnen,
blijf kloppen aan de poort
want ook mijn oren zijn doof geworden,
blijf in de nacht
want de blindheid van mijn ogen is bijna
totaal.

Kom, delf op mijn ware gelaat,
maak mij mooi, maak van mij Jouw liefste
mens,
ik kan niet meer zonder Jou,
Jij die woont in mij, opborrelende
Minnekracht, wassend water dat leven doet.
Kom, leef je uit in mij.

Jan van Ruusbroeck (1293 - 1381)