



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Dertiende jaargang nr. 30

1^e dag van de zomer
liturgische kleur: groen

zondag 24 juni 2018

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger

Ouderling van dienst: Thea van de Bunt Diaken: Martin Uijterlinde
Koster: Piet van de Bunt Organist: Anne Duijf
Lector: Jan Piet Ouwens
Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mevrouw M. De Groot- Van Walderveen Alewijnlaan 10, 1231 VP
Jarigen: Mevrouw J. Wingelaar - van de Bunt, Eikenlaan 51, flat 236, 1231 BG,
zij wordt 25 juni 84 jaar
Agenda: Zondag 1 juli 10.00 uur - Ds. H. van Veen, Bodegraven

Lied van de week: Lied: 848: 1, 2 en 5

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

we gaan staan

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zingen: Psalm 42: 1

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Zingen: Psalm 42: 7

we gaan zitten

Gebed om ontferming met Lied 367d - Kyrie kyrie kyrie eleison

Zingen: Lied 713: 1, 3 en 5

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Lezing: Job 8: 1-9

¹Toen nam Bildad uit Suach het woord:
²Hoe lang blijf je deze dingen nog verkondigen?
Al die woorden van je - ze zijn niets dan wind.
³Is God dan onrechtvaardig?
Zou de Ontzagwekkende het recht verdraaien?
⁴Als je kinderen tegen hem gezondigd hebben,
gingen zij te gronde aan wat zij zelf misdeden.
⁵Als jij je zelf tot God zult wenden
en de Ontzagwekkende om genade smeekt,
⁶als je rein bent, en rechtschapen -

dan zal hij het voor je opnemen
en zal de gerechtigheid weer wonen in je huis.
⁷En al was je verleden onbeduidend,
je toekomst zal des te grootser zijn.
⁸Ga bij eerdere geslachten te rade,
bouw voort op de wijsheid van je voorouders.
⁹Wij zijn hier pas sinds gisteren en wij weten
niets; ons leven op aarde is zo vluchtig als een
schaduw.

Zingen:

Lied 848

Lezing: Job 10: 1-9

¹Vervuld van afschuw voor het leven

laat ik mijn klacht de vrije loop

en zal ik spreken uit het bitterst van mijn ziel.

²Tegen God zal ik zeggen: "Veroordeel mij niet,

laat me weten waarom u mij bestrijdt.

³Doet het u goed mij te verdrukken,

te verachten wat uw handen hebben voortgebracht

en de plannen van de goddelozen te begunstigen?

⁴Hebt u de ogen van een mens, ziet u zoals mensenogen zien?

⁵Zijn uw dagen als de dagen van een sterveling,

uw jaren als de levensdagen van een mens?

⁶Zoals u naar mijn fouten speurt,

zoals u probeert te ontdekken wat ik heb misdaan!

⁷U weet dat ik niet schuldig ben,

maar niets kan mij uit uw macht bevrijden.

⁸Uw handen hebben me gevormd en gemaakt,

geheel en al – en nu wilt u mij verdelgen?

⁹Bedenk toch dat u mij uit leem gevormd hebt,

wilt u mij tot stof doen terugkeren?

L.: Zo spreekt de Heer **G.: Wij danken God**

Luisteren naar Stef Bos

Het lied van Job - Nulpunt

Nu ik alles heb verloren

En de stilte mij verwacht

En ik mijzelf heb teruggevonden

Daar waar ik dacht dat ik niet was

Nu ik alles los moet laten

En het donker mij omarmd

Alle grond is weggeslagen

Moe gevochten en gestrand

Sta ik in de open vlakte

Weet niet wat nog te geloven

En ik heb niets meer te verliezen

Dus ik geef me beter over

Nu ik de grens heb leren kennen

Tot waar mijn handen kunnen gaan

Nu ik weet wat mij te doen staat

Gebouwd op wat ik heb gedaan

Nu ik zie hoe op het nulpunt

Ik door de leegte wordt gered

En verbaasd ben hoeveel liefde

Zich altijd weer naar buiten vecht

Ik sta hier in de open vlakte

Weet niet wat nog te geloven

En ik heb niets meer te verliezen

Dus ik geef me beter

Verkondiging

Zingen:

Lied 903: 1 en 3

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met Onze Vader verborgen, woorden van Huub Oosterhuis

Collecten:

1. Diaconie

2. Kerk

Slotlied (staande): Lied 601

Zegen - beantwoord met gezongen Amen