



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Dertiende jaargang nr.33

4^e zondag van de zomer

zondag 15 juli 2018

liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei en toekomst

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger

Ouderling van dienst: Arma vd Vliet

Diaken: Gerard Veraar

Koster: Piet vd Bunt

Organist: Olaf Neuhaus

Lector: Jan Piet Ouwens

Jarigen: Mw S. Driënhuizen-Pieksma, Eikenlaan 51, ap 323, wordt 22 juli 85 jaar.

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
mw. M. Grotendorst-Linck, v. Collenstraat 18, verblijft momenteel
in de "Beukenhof", afd. Sleutelbloem

Agenda: Zondag 22 juli 10.00 uur, ds. E.E. van Aarsen-Schiering, Amsterdam.

Lied van de week: Lied 216

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Aanvangslied: Lied 280: 1,2 en 3

we gaan staan

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Zingen: Lied 281: 4 en 5

we gaan zitten

Gebed om ontferming met gezongen: Lied 367d - Kyrie, kyrie, kyrie eleison

Zingen: Psalm 103C: 1 en 3

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Lezing: Psalm 119: 33 tm 45

³³Wijs mij, HEER, de weg van uw wetten, dan volg ik die tot het einde toe. ³⁴Geef mij inzicht, en ik zal uw wet volgen, hem onderhouden met heel mijn hart.

³⁵Laat mij het pad gaan van uw geboden, dat is mij het liefst. ³⁶Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag. ³⁷Houd mijn ogen af van wat leeg is, laat mij uw wegen gaan, en leven. ³⁸Kom uw belofte aan uw dienaar na, dan zal ik van ontzag voor u vervuld zijn. ³⁹Houd spot van mij af: die beangstigt mij, maar uw voorschriften maken mij

gelukkig. ⁴⁰Hoe verlang ik naar uw regels, doe mij leven in uw gerechtigheid.

⁴¹Laat mij, HEER, uw trouw ervaren, red mij, zoals u hebt beloofd. ⁴²Dan kan ik antwoorden wie mij bespot, want ik vertrouw op uw woord. ⁴³Neem de waarheid nooit weg uit mijn mond, in uw voorschriften stel ik mijn hoop. ⁴⁴Ik zal mij houden aan uw wet, voor eeuwig en altijd. ⁴⁵Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.

Zingen: Psalm 119: 38 en 40

Lezing: Marcus 6: 6b tm 13 Uitzending van de twaalf leerlingen

Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. ⁷Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. ⁸Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. ⁹Sandalen mochten ze wel dragen. 'Maar,' zei hij, 'trek geen extra kleren aan.' ¹⁰En ook zei hij: 'Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. ¹¹Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.' ¹²Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen, ¹³en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

L: Zo spreekt de Heer: **A.: Wij danken God**

Zingen: Lied 967: 1, 5, 6 en 7

Verkondiging

Zingen: Lied 974: 1, 2 en 4

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met "Onze Vader"(369d).

Collecten: 1. Ouderenmiddag 2. Kerk

Slotlied: (staande) Lied 416

Zegen - beantwoord met gezongen **AMEN**

Vakantie: Ds Hillegonda Ploeger is de komende weken tm 19 augustus vanwege vakantie afwezig. Mocht U tijdens haar afwezigheid een beroep op een predikant willen doen, dan zijn de moderamenleden op de hoogte welke predikanten beschikbaar zijn.