



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Dertiende jaargang nr.35

6e zondag van de zomer

zondag 29 juli 2018

liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei en toekomst

Voorganger: Ds. J. W. Breunese

Ouderling van dienst: Margriet vd Water

Diaken: Ati Valkenburg

Koster: Hans Veraar

Organist: Dick Ridder

Lector: Janna Saalmink

Jarigen: Dhr D. Hofman, Larixlaan 23, wordt 4 augustus 94 jaar

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
mw. A.C. Nahuisen-Nobel, vd Helstlaan 22

Agenda: Zondag 5 aug. 10.00 uur, ds.M.C.E. Oskam-van Zwol, de Bilt

Lied van de week: Lied 965

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

we gaan staan

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zingen: Lied 287; 1, 2 en 3

Bemoediging en groet

V: Onze hulp in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde heeft gemaakt

V: die niet loslaat het werk van zijn handen

A: die zijn schepping altijd trouw blijft

A: Amen

Drempelgebed

V: Hoor ons aan Eeuwige God

A: Hoor naar ons bidden!

V: U, die ons hart aanziet

U, die onze diepten peilt

A: Blijf ons niet verborgen!

V: Wij herkenden U niet,

wij zochten onszelf

A: U, Heer, vergeef ons!

V: Doe ons herleven

en maak ons weer nieuw

A: Geef ons Uw genade!

V: Breng ons in het reine

met U en met elkaar;

A: Zegen ons met vrede

en laat lichten Uw aangezicht. Amen

Zingen: Lied 275: 1,2 en 3

we gaan zitten

Kyrië, gesproken en afsluitend gezongen Lied 301K met aansluitend gezongen Glorialied: Lied 652

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Lezing: Genesis 8: 1 tm 14

⁸Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. ²De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen.

³Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. ⁴Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. ⁵Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.

⁶Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open ⁷en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. ⁸Vervolgens liet hij een

duif los om te zien of het water verder gedaald was.

⁹Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. ¹⁰Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. ¹¹Tegen de avond kwam ze bij hem terug - met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. ¹²Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug. ¹³In het zeshonderdeerste jaar van Noachs leven, op de eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond - de aarde was drooggevallen. ¹⁴Op de zevenentwintigste dag van de tweede maand was de aarde droog.

Zingen: Psalm 66: 2, 3 en 7

Lezing: Johannes 15:9-17

⁹Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: ¹⁰je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. ¹¹Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. ¹²Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. ¹³Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. ¹⁴Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik

zeg. ¹⁵Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. ¹⁶Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. ¹⁷Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

L: Zo spreekt de Heer: **A.: Wij danken God**

Zingen: Lied 653: 5, 6 en 7

Verkondiging

Zingen: Lied 350: 1,2,3,4,5 en 7

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk "Onze Vader".

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied: (staande) Lied 645: 1, 2, 3 en 4

Zegen - beantwoord met gezongen **AMEN**