



Dertiende jaargang nr. 41

12e zondag van de zomer

zondag 9 september 2018

liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei en toekomst

## Voorganger: ds. Hillegonda Ploeger

Ouderling van dienst: Liesbeth Visscher

Diaken: Wil Veraar

Koster: Evert Jan van de Water

Organist: Olaf Neuhaus

Bloemengroet:

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:

Mevr. E. van de Bunt- van den Dolder, Eikenlaan 51, App. 146 Emtinckhof,  
1231 BG

Agenda: Zondag 16 september: 10.00 uur - Mw. ds. M.C.E. Oskam-van Zwol, De Bilt

Zondag 23 september: 11.00 uur - oecumenische vredesdienst in de Pauluskapel

### Ouderenmiddag

Vele jaren was de ouderenmiddag van de maand september "een hele dag met de bus op stap".

Daar is door sterk teruglopende animo een eind aangekomen. In april en mei hebben wij dit al meegedeeld tijdens de middagen maar voor de goede orde nu ook nog op schrift voor diegene die de mededeling had gemist.

**Woensdag 12 september** komt nu de heer Snijder, bij velen bekend, met een diaserie over "De Schepping". U bent allen weer hartelijk welkom om 14.30 uur in het Wijkgebouw. De koffie en thee staan weer voor u klaar. Het organisatieteam ziet uit naar uw komst.

**Lied van de week: Lied 608: 1**

### Orde voor de dienst

Twee morgenliederen: **Lied 215: 1, 2, 3, en 4**

**Lied 216: 1, 2 en 3**

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

we gaan staan

### DIENST VAN DE VOORBEREIDING

**Zingen: Lied 276: 1 en 2**

Bemoediging en groet

Drempelgebed

we gaan zitten

**Zingen: Lied 276: 3**

Gebed om ontferming met lied 367 d - **Kyrie, kyrie, kyrie eleison**

**Lofliederen: Lied 650: 1, 2, 3 en 4**

**Lied 747: 1, 2 en 8**

### Leven van verwondering

**Zingen: Lied 275**

Verhaal Papillia van Yvonne van Emmerik

**Een lied van verwondering** op de melodie van **lied 302**

1. Wij leven van verwondering  
en uit een diep vermoeden,  
dat in en om ons leven heen,  
een hand ons wil behoeden,  
dat er een hart is dat ons draagt  
dat er een stem is die ons vraagt,  
dat God ons leidt ten goede.
2. Wij leven dwars door vragen heen,  
met tere zekerheden,  
dat ondanks vóór- en tegenspraak  
hier kwetsbaar wordt beleden,
3. Wij leven het mysterie uit,  
de waarheid, ongemeten,  
dat al ons denken boventuit,  
in ons een heel diep weten,  
weet dat een hand ons leven draagt  
dat er een stem is die ons vraagt  
die ons een God wil heten.

**Zingen: Lied 608**

**Verwondering over de schepping**

**- Filmpje bij lied 982 - in the bulb there is a flower**

**Zingen: Lied: Op bergen en in dalen**

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Op bergen en in dalen<br/>en overal is God.<br/>Waar wij ook immer dwalen<br/>of toeven, daar is God.<br/>Waar mijn gedachten zweven<br/>of stijgen, daar is God.<br/>Omlaag en hoog verheven<br/>ja, overal is God.</p> <p>2. Zijn trouwe Vaderogen<br/>zien alles van nabij.<br/>Wie steunt op zijn vermogen<br/>die dekt en zegent Hij</p> | <p>Hij hoort de jonge raven<br/>bekleedt met gras het dal,<br/>Hij geeft alom zijn gaven<br/>Hij draagt het groot heelal.</p> <p>3. Verlaten mij ook allen,<br/>Die bij mij blijft, is God!<br/>En ook als ik zou vallen,<br/>of lijd: dichtbij is God.<br/>Waar trouwe vriendenhanden<br/>niet redden, daar is God.<br/>In dood en doodse banden,<br/>ja, overal is God.</p> |
|---|---|

**Zingen: Lied 919**

**Verwondering ... dat Gods naam niet onderging -**

**Gedicht Tussen het zingende kerkvolk**

Soms, als ze hun longen te boven zingen,  
het dak bol staat van geluid,  
kijk ik mijn ogen uit:

alles verandert, de dingen  
staan stil te dansen, het altaar haast swingende,  
pinkstertongen worden de kaarsen en de gezichten  
van de gewoonste stervelingen glanzen van licht.

Ik verwonder mij tot ik versta:  
zonder die tranen in mijn ogen  
had de wereld zich niet bewogen,  
gingen de dingen niet opgetogen  
al dat geloven achterna.

*Guillaume van der Graft (1920-2010) uit: Mythologisch (1950)*

**Moment van stilte, gevolgd door toelichting bij gedicht**

**Zingen: Lied 655**

**Zingen: Lied 855 Groot is uw trouw**

**DIENST VAN HET ANTWOORD**

Voorbeden met lied 367 e - Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

**Zingen: Psalm 98**

**Collecten: 1. Bloemengroet 2. Kerk**

**Slotlied: (staande) Lied 871**

**Zegen met gezongen Amen**