



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Veertiende jaargang nr. 10

zondag 10 februari 2019
5^e zondag na Epifanie - Verhaaldienst

liturgische kleur: groen

Voorganger: Ds. H. Bouma

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet

Diaken: Wout Visscher

Koster: Hans Veraar

Pianist: Rudolph de Jong

Lector: Geen

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Dhr. J.J. Veraar, De Mollstraat 2, 1231 VM Loosdrecht

Agenda: Zondag 17 februari 10.00 uur. Mw. Ds. Hillegonda Ploeger.
In deze winter zal er drie keer een bijeenkomst georganiseerd worden om met elkaar in gesprek te gaan. In een informele sfeer zal er volop ruimte zijn voor onderling gesprek over ons leven en geloven. In de kerk zal op **maandagmiddag 18 februari** en op **maandagavond 4 maart** een bijeenkomst zijn. Op **dinsdagmiddag 5 maart** zal bij mw. H. de Waard in de Emtinckhof (app. 328) een ontmoeting zijn. U kunt zich opgeven bij Liesbeth Visscher (tel. 582 49 38) of bij Hillegonda Ploeger (tel. 88 793 99 of hmploeger@gmail.com).

Een nieuw begin: Bij de uitgang en bij de koffietafel ligt een intekenlijst voor het 40 dagen boekje 'Een nieuw begin', dat voor u besteld zal worden door de diakonie.

Meeleven: In het ziekenhuis Tergooi Blaricum is opgenomen Mw. T. Lagrouw-Schipper, Schakel 25, 1231 ST Loosdrecht.

Lied van de week: Lied 653: 1, 3 en 7

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zingen: Lied 72: 1 en 2

we gaan staan

Bemoediging en groet

we nemen weer plaats

Stil gebed

Inleiding

Gebed

Collage poëzie en orgel, Mens die liefde doet

Zingen: Lied 72: 6 en 7

DIENST VAN HET WOORD

Lezing: Johannes 4 : 1 t/m 11,

Gesprek met een Samaritaanse vrouw

⁴Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes ²- Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat -, ³verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. ⁴Daarvoor moest hij door Samaria heen. ⁵Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, ⁶waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het

middaguur. ⁷Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: 'Geef mij wat te drinken.' ⁸Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. ⁹De vrouw antwoordde: 'Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!' Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. ¹⁰Jezus zei tegen haar: 'Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven.' ¹¹'Maar heer,' zei de vrouw, 'u hebt geen emmer, en de put is diep - waar wilt u dan levend water vandaan halen?'

: Zo spreekt de Heer: **G: Wij danken God.**

Zingen: Lied 612

Het verhaal van de Samaritaanse vrouw, *Een vrouw komt water putten*



Zingen: Lied 653: 1, 3 en 7

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Collecten: 1. Kerk in Actie Noodhulp 2. Kerk

Slotlied: Lied 146c: 1 en 7

Zegen