



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Veertiende jaargang nr. 21

zondag 28 april 2019

liturgische kleur: wit

2^e zondag van Pasen

Voorganger: Ds. A. de Boer, Utrecht

Ouderling van dienst: Henk Herbert

Diaken: Wil Veraar

Koster: Hans Veraar

Organist: Olaf Neuhaus

Lector: Henk Herbert

Jarigen:

Dhr C. Vlug, Lindelaan 38, 1231 CM, hij wordt 28 april 84 jaar

Mevr. G.P.H.H. Jansen- van Doornik, Lindalaan 83, 1231 CK, zij wordt 1 mei 86 jaar

Bloemengroet:

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:

Mevr. T. Lagrouw - Schipper, Schakel 25, 1231 ST

Meeleven

Zowel mevr. C. Brouwer (Schakel 144) als mevr. T. Lagrouw (Schakel 25) zijn weer thuis

Agenda:

Zondag 5 mei: 10.00 uur Ds. J. Wolswinkel, Maarssen

Lied van de week: Lied 642: 1, 2, 7 en 8

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondagslied: Lied 324

we gaan staan

Bemoediging en groet

we gaan zitten

Moment van stilte

Lezing

Psalm 111 Halleluja!

¹Ik wil de HEER loven met heel mijn hart
in de grote kring van oprechten.

²Machtig zijn de werken van de HEER,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

³Zijn daden hebben glans en glorie,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.

⁴Hij stelde een gedenkdag in voor zijn
wonderen, genadig en liefdevol is de HEER.

⁵Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen,
eeuwig gedenkt hij zijn verbond.

⁶Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hun het land van andere volken.

⁷Waarheid en recht zijn het werk van zijn
handen, uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
⁸ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
gemaakt volgens waarheid en recht.

⁹Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.

¹⁰Het begin van wijsheid is ontzag voor
de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van
goed inzicht.

Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Zingen: Psalm 111: 6

Kyriëgebed

Zingen: Glorialied 117a

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Lezing Johannes 21: 15-23

¹⁵Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.' ¹⁶Nog eens vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,' ¹⁷en voor de derde maal vroeg hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?' Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: 'Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Weid mijn schapen. ¹⁸Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel

omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.' ¹⁹Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: 'Volg mij.'

²⁰Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. ²¹Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: 'En wat gebeurt er met hem, Heer?' ²²Maar Jezus antwoordde: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.' ²³Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: 'Hij zal niet sterven,' maar: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.'

L: Zo spreekt de Heer: **G: Wij danken God**

Zingen: Lied 941

Overdenking

Zingen: Lied 641

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied (staande) Lied 425

Zegen, beantwoord met gezongen Amen