



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Veertiende jaargang nr. 24

zondag 19 mei 2019
5^e zondag van Pasen

liturgische kleur: wit

Voorganger: Ds. Stefan Dijkhuizen - Bergen

Ouderling van dienst: Pim Liekamm

Diaken: Wil Veraar

Koster: Hans Veraar

Organist: Anne Duijf

Lector: Janna Saalmink

Jarigen: Mw. G. Bisschop, Jhr. V. Sypesteynlaan 43, 1231XM, 21 mei wordt zij 86 jaar
Dhr. C.H. Schaasberg, Lindelaan 93, 1231CK, 21 mei wordt hij 81 jaar
Mw. N. v.d. Bunt-Plooi, Eikenlaan 51, k 232, 1231BG, 22 mei wordt zij 88 jaar
Mw. N.J. IJperlaan, Jhr. V. Sypesteynln 43, 1231XM, 22 mei wordt zij 87 jaar

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mevr. Bea Scheafer, Nootweg 53-01, 1231CR Loosdrecht.

Agenda: zondag 26 mei: 10.00 uur Ds. Hillegonda Ploeger
donderdag 30 mei 09.00 uur Ds. Hillegonda Ploeger - Hemelvaartsdag

Lied van de zondag: Lied 650

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Intochtslied: Lied 1005: 1 en 2

we gaan staan

Bemoediging en groet

we gaan zitten

Zingen: Lied 1005: 5

Inleiding op de dienst

Gebed van Toenadering

Zingen Loflied: Lied 657: 1 en 2

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij het openen van de Schrift

Evangelielezing: Lucas 5: 1 - 11

Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen

5 ¹Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, ²zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. ³Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. ⁴Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: 'Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.' ⁵Simon antwoordde: 'Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.'

⁶En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. ⁷Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. ⁸Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: 'Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.' ⁹Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; ¹⁰zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: 'Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.' ¹¹En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.

L: Zo spreekt de Heer: **G: Wij danken God**

Zingen:

Lied 531: 1 en 3

Gedicht: De wonderbare visvangst – Michel van der Plas

Ze volgden hem, zijn stem, zijn woorden
sinds hij verscheen in hun bestaan
en zij hem zomaar zeggen hoorden
de volle zee weer op te gaan.

Ze volgden hem, ondersteboven
van wat ze daar toen zouden zien:
een wondervangst niet te geloven,
geweldig dan ooit voordien.

Overdenking

Zingen: Van de visvangst (melodie Lied 384)

1 De vissen scholen samen
de zee is veel te wijd,
zij hebben nog geen namen,
ze zijn verleden tijd.

2 Zij hebben nog geen namen,
ze leven uit het licht,
van eeuwigheid tot amen
buiten Gods aangezicht.

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Collecten:

1. Kwartaalproject

2. Kerk

Slotlied (staande)

Lied 362

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Die dag is nooit meer uit te wissen,
ze blijven zien wat daar gebeurt:
de overslaande golf van vissen,
een boot die zinkt, een net dat scheurt.

Hij zegt: ze zullen mensen vangen,
en God zal weten hoe dat moet
en of dat is wat zij verlangen
en dat gelukkig maakt voorgoed.

Zij volgden hem, hij moet maar wijzen
waarheen, en wat de reden is,
uiteindelijk, van al hun reizen:
hij zelf, de allergrootste vis.

G. van der Graft

3 Van eeuwigheid tot amen,
de schepping gaat voorbij,
het eind zal hen beschamen,
ze leven in dood tij.

4 Het eind zal ons beschamen,
God haalt de netten op.
De vissen scholen samen.
Hij vangt ons in de doop.

5 De vissen zijn gevangen,
zij komen binnen boord.
Het lied van Gods verlangen
wordt overal gehoord.

