



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Veertiende jaargang nr. 35

zondag 04 augustus 2019
7^e zondag van de zomer

liturgische kleur: groen

Voorganger: Ds. A.J. van Nijen, Driebergen

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet

Diaken:

Martin Uijterlinde

Koster: Mary Bruinsma

Organist:

Dick Ridder

Lector: Nella IJperlaan

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:

Dhr. Hans van Breukelen, Caluna, Beukenhof

Agenda: zondag 11 augustus 10.00 uur: Mw. Ds. M.C.E. Oskam-Van Zwol, De Bilt

Lied van de zondag:

Lied 213: 1,4 en 5

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Intochtslied: Psalm 84: 3

we gaan staan

Bemoediging en groet

we gaan zitten

Zingen: Lied 283: 1

Kyriegebed

Glorialied: Lied 825: 4

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

1^e Lezing: Prediker 11: 1 t/m 6

¹Werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug. ²Bewaar je brood in zeven delen, zelfs in acht, want je weet niet welke ramp de aarde treffen zal.

³Wanneer de wolken vol zijn, gieten ze hun regen uit over de aarde. Naar welke kant een boom ook valt, naar het noorden of het zuiden, hij blijft liggen op de plaats waar hij valt. ⁴Wie altijd op de wind let, komt nooit

aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. ⁵Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt. ⁶Zaai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal.

2^e Lezing: Efeziërs 4: 20 t/m 24

²⁰Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! ²¹U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk ²²dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen,

²³dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden ²⁴en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

L: Zo spreekt de Heer: **G: Wij danken God**

Zingen: Lied 500: 1 en 4

Verkondiging

Zingen: Lied 720: 1,3 en 5

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied (staande) Lied 425

Zegen, beantwoord met gezongen Amen



Ds. Hillegonda Ploeger is nog t/m 21 augustus vanwege vakantie afwezig. Mocht u tijdens haar afwezigheid beroep op een predikant willen doen, dan is de scriba, Margriet v.d. Water, op de hoogte welke predikanten beschikbaar zijn.