



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Veertiende jaargang nr. 37

zondag 18 augustus 2019
9^e zondag van de zomer

liturgische kleur: groen

Voorganger: Mw. Ds. E.E. Aarsen-Schiering, Amsterdam

<u>Ouderling van dienst:</u>	Thea van de Bunt	<u>Diaken:</u>	Ati Valkenburg
<u>Koster:</u>	Hans Veraar	<u>Organist:</u>	Dick Ridder
<u>Lector:</u>	Henk Herbert		
<u>Bloemengroet:</u>	De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar: Dhr. Gerard Veraar, Schouw 32, 1231 SH Loosdrecht.		
<u>Agenda:</u>	zondag 25 augustus 10.00 uur: Mw. Ds. Hillegonda Ploeger		

Lied van de zondag: Lied 906: 1,2, en 6

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Aanvangslied: Psalm 8: 1 en 2 *we gaan staan*
Bemoediging en groet *we gaan zitten*

Drempelgebed

Zingen: Psalm 8: 6
Gebed om ontferming, met gezongen Kyrie lied 367D

Glorialied: Lied 985: 1,2 en 3

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de schrift

1^e Lezing: Genesis 2: 4b - 7

De tuin van Eden

In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, ⁵groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken;

⁶wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloede.
⁷Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

Zingen: Lied 513: 1,2,3 en 4

2^e Lezing: Johannes 1: 1 - 5 en vers 14

Het Woord is mens geworden

¹In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. ²Het was in het begin bij God. ³Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. ⁴In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. ⁵Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

¹⁴Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

L: Zo spreekt de Heer: **G: Wij danken God**

Zingen: Lied 791: 1 t/m 6

Verkondiging

Muzikaal intermezzo

Zingen: Lied 807: 1,2,4 en 5

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, en gezongen Onze Vader Lied 369b

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied (staande) Lied 655: 1,2,3,4 en 5

Zegen, beantwoord met gezongen **Amen**

Ds. Hillegonda Ploeger is nog t/m 21 augustus vanwege vakantie afwezig. Mocht u tijdens haar afwezigheid beroep op een predikant willen doen, dan is de scriba, Margriet v.d. Water, op de hoogte welke predikanten beschikbaar zijn.