



# Zondagsbrief



Protestantse  
Kerk

Veertiende jaargang nr. 41

zondag 15 september 2019  
13<sup>e</sup> zondag van de zomer

liturgische kleur: groen

## Voorganger: Ds Hillegonda Ploeger

Ouderling van dienst: Liza Heilema

Diaken: Ati Valkenburg

Koster: Evert Jan van de Water

Organist: Johan Swart

Lector: Ellen Swart

Jarigen: Mw. G.J. van der Poel, Lijsterbeslaan 27, 1231 XT, zij wordt 19 sept 80 jaar

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:

Dhr en mevr. Plooy, Alewijnlaan 16, 231 VP Loosdrecht.

Agenda: Donderdag 19 sept 14:30 uur: bijbelkring in de kerk

Zondag 22 sept 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger, 3<sup>e</sup> collecte voor Syrië

**.Lied van de week: Dank U voor deze nieuwe morgen (Lied 218)**

## **Orde voor de dienst; zangdienst: Inspirerende liederen**

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

**Zingen: De vreugde voert ons naar dit huis (Lied 280: 1, 2, 3 en 4)**

*we gaan staan*

Bemoediging en groet

*we gaan zitten*

Drempelgebed

**Zingen: Lied: 280: 5, 6 en 7**

Gebed om ontferming met

**Kyrie, kyrie, kyrie eleison (Lied 367d)**

**Lofliederen:**

**Groot is uw trouw (Lied 885)**

### **Daar ruist langs de wolken**

1. Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,  
die hemel en aarde verenigt te zaam,  
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,  
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.  
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?  
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn  
lied!
2. Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook  
waard,  
want Hij kwam om zalig te maken op aard;  
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen  
stierf,  
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.  
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,  
die om ons te redden, de hemel verliet?

3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't  
stof  
en d' engelen zingen voortdurend zijn lof.  
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens  
staan,  
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:  
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,  
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Inspiratie door het licht

Gebed om het licht van Gods Geest

**Zingen: Here Jezus, om uw woord (lied 314)**

Het Licht van de Paaskaars

**Zingen: Licht dat ons aanstoot (lied 601)**

Licht bij Jan Wit

**Zingen: God heeft het eerste woord (lied 513)**

**Aan U behoort o Heer der heren (lied 978)**

Lezing van Psalm 42

L: Zo spreekt de Heer: G: Wij danken God

**Zingen: Psalm 42 : 1 (oude berijming), 2 en 7 (liedboek)**

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,  
Schreeuwt niet sterker naar 't genot  
van de frisse waterstromen,  
dan mijn ziel verlangt naar God.  
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer';  
God des levens, ach, wanneer  
zal ik naadren voor Uw ogen,  
in Uw huis Uw Naam verhogen?

**Overweging bij Psalm 42**

**Orgelspel**

**Zingen: Ga maar gerust (melodie Finlandia, J. Sibelius)**

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan  
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht  
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan  
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht  
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat  
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan  
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen  
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt  
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen  
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Gebeden met : Neem mij aan zoals ik ben,  
wek in mij wie ik zal zijn,  
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij (lied 833)

Gebed in stilte - gezamenlijk Onze Vader

Collecten: 1. Collecte voor wycliffe bijbelvertalers (kwartaalproject)

2. Kerk

**Slotlied: Ga met God (Lied 416)**

**Zegen - gezongen Amen**