



Zangdienst



Vijftiende jaargang nr. 7

zondag 12 januari 2020

liturgische kleur: groen

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger

Ouderling van dienst: Rieks Karssemeijer

Diaken: Wout Visscher

Koster: Hans Veraar

Organist: Jaap Hoeflaken

Bloemengroet:

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:

Mw. Janny de Koning, Alewijnlaan 19, 1231 VN Loosdrecht

Agenda:

Zondag 19 januari Ds. A.F. de Oude Loosdrecht.

Dinsdag 14 januari filmavond. Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor koffie of thee. Om 19.45 uur beginnen we met de film:

De honderdjarige man die uit het raam klom en verdween.

Voor de dienst zingen we:

Ruwe stormen mogen woeden (LvK 445 : 3)

Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

Heer wees mijn gids (JdH 569)

Heer, wees mijn gids
op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn gids.
Wijs mij de weg
naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn gids.
Blijf dicht bij mij,
ga stap voor stap mij voor,
dan ben 'k gerust
en veilig volg 'k uw spoor.

Nu aan zijn hand,
dwaal 'k nimmer van de weg
Hij is mijn gids;
't zij door moeras,
ofwel langs struik en heg
leidt mij mijn gids.
Licht, vriend'lijk licht
stroomt van zijn aangezicht
'k houd daarom steeds
mijn oog op Hem gericht.

Morgenglans der eeuwigheid - lied 213 : 1, 3 en 5

Welkom en mededelingen - moment van stilte

Zingen: Psalm 139 : 1 en 2 (staande)

**Bemoediging en groet - we nemen weer plaats
Drempelgebed**

Zingen: Veilig in Jezus' armen (JdH 523)

Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart.

Daar, in zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Hoor, 't is het lied der eng'len,
zingend van liefd' en vree,
ruisend uit 's hemels zalen,
over de glazen zee.

Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart.

Daar, in zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Jezus, mijn dier'bre toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij.

Dat op die Rots der eeuwen,
eeuwig mijn hope zij.

Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en 't oog aan gindse kusten
uw heillicht gloren ziet.

Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart.

Daar, in zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Gebed om ontferming met: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons (367 e)

Glorialiederen: Lied 885 Groot is uw trouw

Lied 657 : 1 en 3 - Zolang wij ademen

Zingen: Ik zie een poort wijd open (JdH 140)

Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.

Genade Gods, zo rijk en vrij,
die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij, staat open ook voor mij.

In 't hemelrijk, voor Jezus' troon,
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon,
door Jezus' bloed verkregen.

Genade Gods, zo rijk en vrij,
die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij, staat open ook voor mij.

Zingen: Lichtstad met uw paarden poorten



1. Licht-stad met uw paar-len poor-ten,
won-d're stad zo hoog ge - bouwd,
nim-mer heeft men op deez' aar-de,
ooit uw heer-lijk-heid aan-schouwd.

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit.
Refrein

refrein:



Daar zal ik mijn Heer ont - moe - ten,
luis - t'ren naar zijn lief - des - stem,
daar geen rouw meer en geen tra - nen,
in het nieuw Je - ru - za - lem.

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarden poorten,
in het nieuw Jeruzalem. Refrein

Lezing uit Psalm 103

Overweging

Zingen: Tel uw zegeningen (JdH 256)

Refrein: Tel uw zegeningen, tel ze een voor een.
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze een voor een.
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Als op 's levens zee de stormwind om u loeit.
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen tel ze een voor een.
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
Refrein: Tel uw zegeningen, tel ze een voor een.

Zo in alle moeiten zorgen zonder tal.
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng'len luist'ren toe.
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe
Refrein: Tel uw zegeningen, tel ze een voor een.

Zingen: Welk een vriend is onze Jezus (JdH 150)

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Collecte 1. Wycliffe bijbelvertalers 2. Kerk

Zingen: Lied 913 : 1 en 2 - Wat de toekomst brengen moge

Zegen -beantwoord met gezongen Amen

Zingen: Ga niet alleen door 't leven (JdH 53)

Ga niet alleen door 't leven
die last is u te zwaar
Laat Eén u sterkte geven
ga tot uw Middelaar
Er is zoveel te klagen
er is zoveel geweên
en zoveel leed te dragen,
ga niet alleen
en zoveel leed te dragen,
ga niet alleen.

Welzalig, die 't ervaren
dat Hij hun alles is
dan kenne z' in gevaren
bezorgdheid noch gemis
Hij draagt dan in Zijn armen
door alle nood hen heen
Wie steunt op Zijn erbarmen,
is nooit alleen
Wie steunt op Zijn erbarmen,
is nooit alleen.

Ook in 2020 is er weer de ACTIE KERKBALANS met als thema "GEEF OM JE KERK" Van 18 jan. tm 1 febr. worden de enveloppen thuisbezorgd en weer opgehaald. Wij rekenen op uw medewerking

Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert
035-5823640 meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond 20 uur. Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com