



# Zondagsbrieven



Protestantse  
Kerk

Vijftiende jaargang nr. 11

zondag 9 februari 2020  
5<sup>e</sup> zondag na Epifanie

liturgische kleur: groen

## Voorganger: Ds. H. Bouma - verhaaldienst

Ouderling van dienst: Margriet van de Water

Diaken: Jan Willem vd Brink

Koster: Evert Jan van de Water

Pianist: Rudolph de Jong

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  
Mw Saskia Jansen, Lijsterbeslaan 22

### Agenda:

**Maandag 10 febr.** 14.30 uur ontmoetingsbijeenkomst bij fam. Hansma - emtinckhof app. 421

**Dinsdag 11 febr.** 14.30 uur ontmoetingsbijeenkomst bij mw Wingelaar - emtinckhof app 236

**Zondag 16 febr.** 10.00 uur - ds H.M. Ploeger

**Dinsdag 18 febr.** 20.00 uur, Wijkgebouw Eikenlaan 17 A, informatieavond van het NBG over de Dode Zee rollen. In 1948 werden in de grotten van Qumran de Dode Zee rollen gevonden, die zijn geschreven in de laatste eeuwen voor het begin van onze jaartelling. Dr. Bram van Putten zal aan de hand van boeiend beeldmateriaal vertellen over het verhaal van de Dode Zee rollen en het belang van deze rollen voor het vertaalwerk van de Bijbel.

**Lied van de week: Lied 845**

### Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

**Aanvangslied:**

**Psalm 146: 1, 2 en 3**

*we gaan staan*

Stil Gebed

*we gaan zitten*

Woord van verwachting en vredegroet

Inleiding

Gebed

Collage poëzie en piano, Zo valt er te leven.

**Zingen: Psalm 121: 4**

## Lucht en leegte

- <sup>2</sup>Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte.  
<sup>3</sup>Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven,  
al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon?  
<sup>4</sup>Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan.  
<sup>5</sup>De zon komt op, de zon gaat onder,  
en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan.  
<sup>6</sup>De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden.  
Hij draait en waait en draait, en al draaiend waait de wind weer terug.  
<sup>7</sup>Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol.  
De rivieren keren om, ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen,  
en beginnen weer opnieuw te stromen.  
<sup>8</sup>Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn.  
De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust,  
zijn oren horen, en ze blijven horen.  
<sup>9</sup>Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.  
Er is niets nieuws onder de zon.  
<sup>10</sup>Wanneer men van iets zegt: 'Kijk, iets nieuws,'  
dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest.  
<sup>11</sup>De vroegere generaties zijn vergeten,  
en ook de komende zullen weer worden vergeten.

3:15. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij  
is altijd weer terug.

V.: Zo spreekt de Heer    **G.: Wij danken God**

**Zingen:**        **Lied 807**

Het verhaal van Prediker. Het oude Liedje

**Zingen:**        **Lied 657**

Gebeden - stil gebed - "Onze Vader"

Inzameling van de gaven: 1. Kerk in actie- (cathechese en educatie)    2. Kerk

**Zingen:**    **Lied 655**

ZEGEN