

Vijftiende jaargang nr. 19

zondag 05 april 2020

liturgische kleur: rood / paars

6^e zondag van de veertigdagen tijd Palmzondag

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger

U kunt de dienst online beluisteren via Kerkomroep.nl.

Via de website van onze kerk (www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl) kunt u makkelijk een link vinden naar de kerkomroep. We raden u aan om op tijd verbinding te maken. Vanaf 9.45 uur zal er muziek klinken. Lukt het niet om rechtstreeks te luisteren dan kunt u altijd later de dienst terugluisteren.

Bloemengroet:

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Fam. L. Hansma - Plooi, Eikenlaan 51 app 421, 1231BG Loosdrecht

Agenda:

Woensdag 8 april - vanaf 19.15 uur klinkt er muziek vanuit de kerk, om 19.30 uur begint een meditatief moment. Rond 20.00 uur is de afsluiting. Dit wordt via internet/kerktelefoon uitgezonden. Als u de tekst van tevoren wilt ontvangen, kunt u dit aan Hillegonda Ploeger doorgeven..

- Vieringen in de Stille Week

Witte Donderdag 9 april, viering 19.30

Goede Vrijdag 10 april, viering 19.30

Paaswake Zaterdag, 11 april viering 20.30

Hiervoor wordt een boekje verspreid bij alle ontvangers van het Mededelingenblad

Zondag 12 april, 1^e Paasdag - Ds. Hillegonda Ploeger



Bij de schikking:

In de open ruimte van het weefsel van takken zien we een viooltje en op de rand van het raamwerk mos. Deze zondag vieren we palmzondag. Jezus wordt binnen gehaald door mensen die zwaaien met palmtakken. Hij rijdt niet op een paard maar op een ezel. Symbool voor nederigheid. Daarom in de open ruimte de viooltjes, die ook vertellen over nederigheid. Zachte bolletjes mos geven de zachte krachten van Jezus weer.

Orde voor de dienst

Muziek

Welkom

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Psalm 24 : 1 en 4

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Gebed om ontferming

Lied 558 : 1, 2, 3 en 4

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Lezing: Mattheüs 21 : 1 t/m 11

21¹Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. ²Zijn opdracht luidde: 'Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. ³En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: "De Heer heeft ze nodig." Dan zal men ze meteen meegeven.' ⁴Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: ⁵'Zeg tegen Sion: "Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.'" ⁶De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. ⁷Ze brachten de ezelin en

het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. ⁸Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. ⁹De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: 'Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!'

¹⁰Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. 'Wie is die man?' wilde men weten. ¹¹Uit de menigte werd geantwoord: 'Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.'

L.: Zo spreekt de Heer **G.: Wij danken God**

Lied 435 : 1, 2 en 4

Overweging

Lied 1003 (bewerking)

1. Stil is de straat. Overal mensen in huizen verdwenen, even een luide sirene - stil is de straat overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen als een teken van uw trouw, worden wij bevrijd van zorgen? God, kom gauw.

a. Klassen, kantoren zijn leeg. Thuis moeten werken of leren, hoe alles organiseren? Klassen, kantoren zijn leeg.

Komt er, God, een nieuwe morgen...

b. Mensen zijn bang overal. Ieder op afstand gehouden: ben je niet ziek of verkouden? Mensen zijn bang overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen...

c. Mensen gebonden aan huis. Puzzels of brieven of boeken. Bellen, maar niemand bezoeken. Mensen gebonden aan huis.

Komt er, God, een nieuwe morgen...

d. Veel in ons leven valt stil. Doorgaan en 's nachts liggen malen: kan ik nog alles betalen? Veel in ons leven valt stil.

Komt er, God, een nieuwe morgen...

5. Stil is de straat. Overal mensen in huizen verdwenen, even een luide sirene - stil is de straat overal.

Strofen 1 en 5 en refrein: Jan Jetse Bol

Muziek Jan Raas

Strofen a t/m d: Gert Landman, maart 2020

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gebeden met : Doe ons opstaan en help ons weer - stil gebed - Onze Vader

Omdat Palmzondag ook Passiezondag is, gaat de kleur rood bij de schikking over in paars.

We volgen Jezus, deze laatste week, op zijn weg. Over een week is het Pasen, maar eerst komt nog de Stille Week met Witte Donderdag en Goede Vrijdag.

Slotlied: Lied 556 / Zegen