



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Vijftiende jaargang nr. 24

zondag 10 mei 2020
5^e zondag van Pasen-Cantate

liturgische kleur: wit

U kunt de dienst online beluisteren via Kerkomroep.nl.

Ga op internet naar: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl

Op de homepage staat een 'link' naar www.kerkomroep.nl

U komt dan direct bij onze kerk terecht, inloggen hoeft niet.

Op de pagina naar beneden schuiven en de gewenste datum kiezen.

We raden u aan om op tijd verbinding te maken. Vanaf 9.45 uur zal er muziek klinken. Lukt het niet om rechtstreeks te luisteren dan kunt u altijd later de dienst terugluisteren.

Algemeen: Op onze website:

www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl kunt u altijd ons Mededelingenblad of de Zondagsbrief inzien.

Inloggen met: gebruikersnaam = gemeente wachtwoord = 1231KM55

Hebt u een e-mailadres?? Stuur dan een mailtje naar:

mvdwater49@gmail.com Wij kunnen u dan op de hoogte brengen van actuele gebeurtenissen

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger

Koster: Mary Bruinsma Organist: Dick Ridder Techniek: Jan Piet Ouwens

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:

Mw. Lia Christ, Schakel 84, 1231 SZ Loosdrecht

Jarigen: Geen jarige deze week.

Agenda: zondag 17 mei: 10.00 uur - ds. H.M. Ploeger.

Orde voor de dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Lied: 655

Gebod om ontferming

Loflied: Psalm 68: 7

DIENST VAN HET WOORD

Lezing: Psalm 98

98¹Een psalm.

Zing voor de HEER een nieuw lied:
wonderen heeft hij verricht.

Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.

²De HEER heeft zijn overwinning
bekendgemaakt, voor de ogen van de volken zijn
gerechtigheid onthuld.

³ Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.

De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.

⁴Juich de HEER toe, heel de aarde,

juich en jubel, zing het uit.

⁵Zing voor de HEER bij de lier,
laat bij de lier uw lied weerklinken.

⁶Blaas op de ramshoorn en de trompetten,
juich als de HEER, uw koning, verschijnt.

⁷Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,
laat juichen de wereld met haar bewoners.

⁸Laten de rivieren in de handen klappen
en samen met de bergen jubelen

⁹voor de HEER, want hij is in aantocht
als rechter van de aarde.

Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen naar recht en wet.

L.: lof zij U Christus G.: In eeuwigheid Amen

Lied: 657

1. Zolang wij ademen,
schept Gij in ons de kracht.

Om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.

Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
Het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven,
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Overweging

Orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Slotlied: Lied 416

Zegen

Orgelspel