

LITURGIE BETHLEHEMKERK



Aanvang viering : 10.00 uur, datum: 24 mei 2020

Voorganger : ds. Hillegonda Ploeger

Ouderling van dienst vanuit BK: Herma Bosma

Ouderlingen vanuit Loosdrecht:

Martin Uijterlinde (ouderling/voorzitter) en Margriet van de Water- Tiggelaar (ouderling/scriba)

Voorzanger: Kees Schipper, Mieke vd Veen?

Diaken : Hanneke Dral

Organist : Henk van Dijk

Thema: "Alleen samen feest vieren"

orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst (door de ouderling van dienst)

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

Aanvangslied: **Psalm 33 : 1**

Groet:

Voorganger : De Heer zij met u!

Gemeente / voorzanger : Ook met u zij de Heer.

Voorganger : Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente / voorzanger : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed:

Zingen van een lied: **Psalm 33 : 8**

Kyrië en gloria

Gebed om ontferming met gezongen acclamatie bijv. 367 d

Glorialied: **lied 433 : 1, 2, 3 en 5**

Bethlehemkerk:
Loosdrechtseweg 263
1215 JV Hilversum
tel. 035 - 624 60 45
www.bethlehemkerk.nl

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Kindermoment

Aansteken kaars van de Kinderdienst aan de Paaskaars

Eerste Schriftlezing: Exodus 23 : 1 – 17 (gelezen uit Kind op Zondag)

Zingen van een lied: **lied 827**

Tweede Schriftlezing: Johannes 14 : 15 t/m 21

15. Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. **16.** Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: **17.** de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. **18.** Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. **19.** Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. **20.** Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. **21.** Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.

Zingen van een lied: **lied 663**

Preek

Orgelspel

Zingen: lied **691** : 1,2,3

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader (oecumenische versie)

Mededelingen door de ouderling van dienst; eventueel toelichting op de collecten door de diaken

Collecten onder orgelspel

Zingen lied : **lied 675**

Zegen met gezongen 'AMEN' (3x) – door voorzanger

Orgelspel