



# Zondagsbrief



Protestantse  
Kerk

Vijftiende jaargang nr. 46

zondag 25 oktober 2020

liturgische kleur: groen

6<sup>e</sup> zondag van de herfst

U kunt de dienst online beluisteren via [Kerkomroep.nl](http://Kerkomroep.nl).

Ga op internet naar: [www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl](http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl)

Op de homepage staat een 'link' naar [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) U komt dan direct bij onze kerk terecht, inloggen hoeft niet. Op de pagina naar beneden schuiven en de gewenste datum kiezen.

We raden u aan om op tijd verbinding te maken.

Lukt het niet om rechtstreeks te luisteren dan kunt u altijd later de dienst terugluisteren.

Ook kunt u de dienst meebeleven via een rechtstreekse video verbinding. De beelden worden uitgezonden op het internetadres: [gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu](http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu) of ga naar de website van onze kerk en klik op de link. Op dit moment kunnen de beelden nog niet worden teruggekeken, het is dus alleen een live uitzending. Op korte termijn zal het terugkijken wel mogelijk zijn. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Algemeen: Op onze website: [www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl](http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl) kunt u altijd ons Mededelingenblad of de Zondagsbrief inzien. Inloggen met: gebruikersnaam = gemeente wachtwoord = 1231KM55  
Hebt u een e-mailadres? Stuur dan een mailtje naar: [mvdwater49@gmail.com](mailto:mvdwater49@gmail.com) of tel. 06-22668541  
Wij kunnen u dan op de hoogte brengen van actuele gebeurtenissen

## Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger

Ouderling van dienst: Arma vd Vliet

Organist: Olaf Neuhaus

Diaken van dienst: Wout Visscher

Koster: Mary Bruinsma

Zang: Jacques en Corry Vijlbrief

Bloemengroet: De bloemen gaan naar Olaf Neuhaus, met een hartelijke groet van de gemeente en dank voor het regelmatig spelen in onze kerk.

Jarig: Mw U Prinsen-de Rooy, Kerkelandenlaan 57 ka.3, 1216 RR Hilversum - wordt 27 okt.85 jaar

Agenda: **Maandag 26 oktober:** kledingactie in de Oude Pastorie achter de Sijpekerk

**Zondag 1 november:** 10.00 uur - Ds. Hillegonda Ploeger

Vanwege de scherpere maatregelen en de toenemende voorzichtigheid zal er in de komende weken **geen** koffie drinken in de kerk zijn op donderdag morgen.

## Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

### DIENST VAN DE VOORBEREIDING

*we gaan staan*

**Aanvangslied:** Psalm 130: 1 en 2

Bemoediging en groet

*we gaan zitten*

Drempelgebed

**Lied:** Psalm 130: 3 en 4

Gebed om ontferming met gezongen Kyrie, kyrie, kyrie eleison (lied 367d)

**Loflied:** Lied 305

## DIENST VAN HET WOORD

### Gebed van de zondag

#### Lezing - Ezra 1 en 3: 1 tm 6 **Opdracht tot herbouw van de tempel**

<sup>1</sup>In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de HEER Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken:

<sup>2</sup>Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEER, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. <sup>3</sup>Laten al diegenen onder

#### **Terugkeer naar Jeruzalem**

<sup>5</sup>De familiehoofden van de stammen Juda en Benjamin, de priesters en de Leviëten, allen die God daartoe aanzette, maakten zich gereed om naar Jeruzalem te vertrekken en te beginnen met de bouw van de tempel van de HEER. <sup>6</sup> Al hun burens ondersteunden hen met voorwerpen van zilver en goud, met goederen, vee en kostbare geschenken, nog afgezien van wat vrijwillig aangeboden werd. <sup>7</sup>Koning Cyrus van Perzië gaf de voorwerpen vrij die uit de tempel van de HEER afkomstig waren en die Nebukadnessar uit Jeruzalem had meegenomen en in de tempel van zijn

#### **Begin van de herbouw van de tempel**

<sup>3</sup>Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëliëten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. <sup>2</sup>Jesua, de zoon van Josadak, en zijn medepriesters, en Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, en zijn verwanten, bouwden het altaar van de God van Israël, om daarop te kunnen offeren zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsmann. <sup>3</sup>

Ondanks hun angst voor de bevolking van het Irichtten ze het altaar op zijn oude fundamenten op en offerden aan de HEER. Ze droegen de brandoffers voor de morgen en de avond op, <sup>4</sup>en vierden het Loofhuttenfeest volgens de voorschriften: elke dag brachten ze het vereiste aantal brandoffers, zo veel offers dus als er voor iedere dag zijn voorgeschreven. <sup>5</sup>Van toen af aan brachten ze ook het dagelijkse offer, het offer op nieuwemaan en de offers bij alle andere heilige hoogtijdagen van de HEER, en verder alle vrijwillige gaven aan de HEER. <sup>6</sup>Al vanaf de eerste dag van de zevende maand droegen ze brandoffers op aan de HEER, ook al waren de fundamenten van het heiligdom van de HEER nog niet gelegd.

V: Lof zij U, Christus **A: In eeuwigheid, Amen**

Lied: 126A

Verkondiging - Orgelspel

## DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk "Onze Vader"

Collecten: 1<sup>e</sup> Nederlands Bijbelgenootschap 2<sup>e</sup> Kerk Geen inzameling in de kerk.

Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03

Slotlied: Lied 905: 1 en 4

Zegen - beantwoord met gezongen **AMEN**

u die tot zijn volk behoren, zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem in Juda begeven om er de tempel van de HEER weer op te bouwen, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. <sup>4</sup>Allen die hier nog als vreemdeling verblijven, waar zij zich ook mogen bevinden, dienen van hun medeburgers ondersteuning te krijgen in de vorm van zilver, goud, goederen en vee. Dit komt boven op de vrijwillige gaven voor de tempel van de God die in Jeruzalem woont.'

eigen god had neergezet. <sup>8</sup>Hij vertrouwde de teruggave toe aan Mitredat, de schatmeester, die ze met een inventarislijst aan Sesbassar, de leider van Juda, overdroeg. <sup>9</sup>Het betrof dertig gouden schalen, duizend zilveren schalen, negenentwintig messen, <sup>10</sup>dertig gouden bekers, vierhonderdtien zilveren bekers van verschillende soort en duizend andere voorwerpen, <sup>11</sup>bij elkaar vijfduizend vierhonderd voorwerpen van zilver of goud. Dit alles liet Sesbassar meevoeren toen hij de ballingen uit Babylonië terugbracht naar Jeruzalem.