



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Zestiende jaargang nr. 01

zondag 29 nov. 2020
1^e zondag van Advent

liturgische kleur: paars

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via www.kerkomroep.nl

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse beeldverbinding via onderstaand internetadres:
Ga naar de website van onze kerk www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl en klik op de link: (blauwe regel).
<http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu>

Ook kunt u de dienst **later terugkijken**. Ga naar de website van onze kerk en klik op de link: [[hier](#)]
of kies: <https://youtube.com/channel/UC030jpk5f45JySY6WySntwA>

Als u de dienst in de kerk wilt bijwonen graag aanmelden bij mw. M. v.d. Water, tel. 06-22668541 of
via mail: mvdwater49@gmail.com (Vergeet dan uw mondkapje niet.)

Voorganger: Drs. J.B. Mulder - Hilversum

Ouderling van dienst: Pim Liekamm

Organist: Dick Ridder

Diaken van dienst: Wout Visscher

Koster: EvertJan van de Water

Zang: Pim en Everdien Liekamm

Jarigen: Mw. C. Brouwer, De Beukenhof, Nw. Loosdrechtsedijk 24, 1231KX Loosdrecht
Zij wordt 30 nov. 92 jaar

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mevr. W. Krook-Vermeer, Oud-Loosdrechtsedijk 88, 1231 NC Loosdrecht

Agenda: **dinsdag 1 december van 19.30 uur - 21.00 uur** staan onze kerkdeuren open voor de Levende Adventskalender. Op initiatief van de Bethlehemkerk gaat de Levende Adventskalender dit jaar in Hilversum en Nieuw Loosdrecht op reis langs 23 locaties. Met het thema 'Geef Licht' is er een lichtsnoer van ontmoetingspunten dat de donkere decembermaand verlicht. Tussen 30 november en 24 december is er dagelijks op een andere locatie een open huis waar iedereen van harte welkom is voor een warme ontmoeting in een ontspannen sfeer. Zo willen we een lichtpunt zijn voor elkaar in tijden waarin ontmoeting en het delen van ervaringen niet meer zo vanzelfsprekend zijn als voorheen. Kijk voor de actuele deelnemerslijst en de laatste informatie omtrent de openstellingen en coronamaatregelen op www.levendeadventskalender.nl.

Zondag 06 dec. 10.00 uur ds. Hillegonda Ploeger, 2^e advent

Vanwege de scherpere maatregelen en de toenemende voorzichtigheid zal er in de komende weken geen koffiedrinken in de kerk zijn op donderdagmorgen.

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

we gaan staan

Aanvangslied: Psalm 130: 3 en 4

Bemoediging en Groet

we gaan zitten

Drempelgebed

Lied Lied 440: 1 en 4

Gebed voor de nood van de wereld

Gloria Lied 302: 1

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Eerste lezing: Filippenzen 2: 5 - 11

⁵ Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. ⁶ Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, ⁷ maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, ⁸ heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood

Zingen: Lied 912: 1 en 2

Tweede lezing: Mattheüs 19: 16 - 22

Binnengaan in het koninkrijk van de hemel

¹⁶ Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: 'Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?' ¹⁷ Hij antwoordde: 'Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.' ¹⁸ 'Welke?' vroeg hij. 'Deze,' antwoordde Jezus, 'pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, ¹⁹ toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook:

Zingen: Lied 912: 4 en 5

Preek

Orgelspel

Zingen: Lied 444: 1 en 2

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden, stil gebed - Onze Vader

Collecten: 1. Kerk in Actie - kinderen in de knel Oekraïne 2. Kerk

Geen inzameling in de kerk. Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03

Slotlied (staande): Lied 868: 2 en 4

Zegen - beantwoord met gezongen **Amen**

– de dood aan het kruis. ⁹ Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, ¹⁰ opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, ¹¹ en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader.

heb uw naaste lief als uzelf.' ²⁰ De jongeman zei: 'Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?' ²¹ Jezus antwoordde hem: 'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.' ²² Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

V.: Lof zij U Christus A.: In eeuwigheid. Amen

Stefan Dijkhuizen maakt ons attent op het volgende TV programma

Met hart en ziel, zaterdag 28 november om 18.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.



Dominee onder water

Hij heeft een klein dorpje onder zijn hoede zegt Geestelijk Verzorger Stefan Dijkhuizen over zijn werk bij de Onderzeedienst. 'Het is een bijzondere wereld. Je zit zo dicht op elkaar dat je weinig tot niets voor elkaar kunt verbergen. Je moet dus praten over wat je dwars zit.'

Hoe belangrijk het werk van Stefan is ontdekt Joanne Bijleveld als ze in één van de onderzeeërs het gesprek aangaat met de matrozen van de Onderzeedienst.