



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Zestiende jaargang nr. 14

zondag 28 februari 2021
2^e zondag van de veertig dagen tijd

liturgische kleur: paars

Gedurende de lockdown periode, voorsnog t/m 2 maart, zullen alleen de gemeenteleden die een functie hebben in de kerk aanwezig zijn.

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via www.kerkomroep.nl

U kunt de dienst meebelevén met een rechtstreekse beeldverbinding via onderstaand internetadres: Ga naar de website van onze kerk www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl en klik op de link: (blauwe regel).
<http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu>

Ook kunt u de dienst **later terugkijken**. Ga naar de website van onze kerk en klik op de link: [[hier](#)] of kies: <https://youtube.com/channel/UC030jpk5f45JySY6WySntwA>

Voorganger: Ds. H. Bouma

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree

Pianist: Rudolph de Jong

Koster: Hans Veraar

Techniek: Martin Uijterlinde

Medewerking: Ati Valkenburg en Jan-Willem van de Brink

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar: Mevr. P.H. ter Wal - Ballast, Regenboog 9, 1231 TE Loosdrecht.

Agenda:

Woensdag 3 maart: stiltekring via beeld en geluid.

Vanaf **19.15 uur** zal er muziek klinken, om **19.30 uur** zal een meditatief moment beginnen en rond **20.00 uur** zal de uitzending afgesloten worden.

Donderdag 4 maart: van 10.00 uur tot 12.00 uur

Paasgroeten voor gevangenen schrijven, ook een werk van barmhartigheid. Ds. Hillegonda Ploeger is in de kerk aanwezig en u kunt binnenlopen om te schrijven en een kop koffie drinken. Vanzelfsprekend nemen we de corona regels in acht.

Zondag 7 maart: 10.00 uur - Ds. Hillegonda Ploeger

Bij de schikking - 7 werken van barmhartigheid

'Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken'

In de schikking staan telkens zeven glazen in de vorm van een hart. Telkens wordt een werk van barmhartigheid verbeeld. Op deze zondag: 'de dorstigen laven'. De glazen zijn gevuld met water waarin bloemen van hyacinten drijven. Rondom het hart ligt een ketting van geregen hyacinten bloemen.

Na een paar droge zomers lijkt ook bij ons het besef gegroeid dat water niet altijd zomaar aanwezig is. Voor miljoenen mensen is een nog groter gebrek aan goed drinkwater dagelijkse realiteit. Een mens zonder drinken wordt dorstig, raakt uitgeput. Barmhartig ben je als je er dan bent om diegene van water te voorzien. In de Bijbel is dorst vaak ook de dorst naar God. Zoals in Psalm 42: als een hert dat naar water snakt, verlangt de dichter naar God.

Verhaaldienst De mond van een vriend (verhaal van Judas)

Judas, wie is hij? Onnoemelijk veel is er over hem getheologiseerd, gefilosofeerd, zoveel beelden heeft men van hem geconstrueerd. Hij zou de satan zijn, de satan in eigen persoon. Iemand die er alles voor over heeft om zichzelf te verrijken. Iemand met ernstige depressies, eigenlijk niet toerekeningsvatbaar.

Zelf komt hij in deze dienst aan het woord. Wij treffen hem aan op het land van de pottenbakker, inmiddels een dodenakker. Terugblikkend, evaluerend, wanhopig zoekend naar zijn identiteit. Wie is hij?

Het verhaal dat Judas bij monde van Hans Bouma vertelt en waaraan pianist Rudolph de Jong deelneemt, wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage *Zijn mensen op aarde* (Psalm 113-118 opnieuw uitgesproken).

Welkom en mededelingen

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

we gaan staan

Zingen: Psalm 100

Stil gebed

Woord van verwachting en vredegroet

we gaan zitten

Inleiding

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Collage poëzie en piano, *Zijn mensen op aarde* (Psalm 113-118 opnieuw uitgesproken)

Zingen: Psalm 118: 10

Lezing: Matteüs 26: 6 t/m 16

⁶⁻⁷Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. ⁸De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: 'Wat een verspilling! ⁹Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.' ¹⁰Jezus hoorde het en zei: 'Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. ¹¹Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. ¹²Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. ¹³Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.' ¹⁴Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters ¹⁵en zei: 'Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?' Ze betaalden hem dertig zilverstukken. ¹⁶Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren.

v.: Lof zij U, Christus a.: **In eeuwigheid, Amen**

Zingen: Lied 556

Het verhaal van Judas, De mond van een vriend

Zingen: Lied 653: 1, 4 en 7

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gebeden, stil gebed - Onze Vader

Collecten: 1. Bloemengroet 2: Kerk

Geen inzameling in de kerk. Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03

Slotlied (staande): Lied 654: 1 en 6

Zegen - beantwoord met gezongen **Amen**