



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Zestiende jaargang nr. 24

zondag 16 mei 2021

liturgische kleur: wit

7^e zondag van Pasen

Gedurende de lockdown periode, vooralsnog zullen alleen de gemeenteleden die een functie hebben in de kerk aanwezig zijn.

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via www.kerkomroep.nl

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse beeldverbinding via onderstaand internetadres:
Ga naar de website van onze kerk www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl en klik op de link: (blauwe regel).

<http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu>

Ook kunt u de dienst **later terugkijken**. Ga naar de website van onze kerk en klik op de link: [[hier](#)]
of kies: <https://youtube.com/channel/UC030jpk5f45JySY6WySntwA>

Voorganger: Drs. J.B. Mulder

Ouderling van dienst: Pim Liekamm

Organist: Jaap Hoeflaken

Koster: Evert Jan van de Water

Techniek: Henk Herbert

Zang: Pim en Everdien Liekamm

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
fam. H. Herbert-Goris, vd Helstlaan 23 a, 1231 AL

Jarigen: hr W. Olie, Nootweg_ 25, 1231 CP, wordt 18 mei 86 jaar

hr C.H. Schaasberg, Lindelaan 93,1231 CK, wordt 21 mei 83 jaar

mw G. Bisschop, Jhr v Sijpesteijnlaan 43, 1231 XM, wordt 21 mei 88 jaar

mw N. Yperlaan, Jhr v.Sijpesteijnlaan 43, 1231 XM, wordt 22 mei 89 jaar

Agenda: zondag 23 mei - Pinksteren - 09.50 uur - ds H.M. Ploeger

Voor deze dienst graag aanmelden bij scriba Margriet vd Water per mail
mvdwater49@gmail.com of tel 06-22668541

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Intochtslied: Lied 287: 1

Votum en Groet

Zingen: Lied 287: 5

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 345: 3

Gebed

Zingen: Lied 345: 2

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Amos 7: 12 - 15

¹²Daarna zei hij tegen Amos: ‘Ziener, verdwij! Ga naar Juda en verdien daar je brood, ga daar maar profeteren. ¹³Hier in Betel mag je niet langer profeteren, want dit is het heiligdom van de koning, de tempel van het koninkrijk.’ ¹⁴Maar Amos antwoordde Amasja: ‘Ik ben helemaal geen profeet, en ook geen profetenleerling. Ik ben veeboer en vijgenteler. ¹⁵Maar de HEER heeft me van achter mijn schapen vandaan gehaald, en het is de HEER die tegen me heeft gezegd: “Ga naar mijn volk Israël en profeteer daar.”’

Zingen: Psalm 91a: 1

2^e Lezing: Marcus 6: 6b - 13

Uitzending van de twaalf leerlingen

Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen.

⁷ Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. ⁸Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. ⁹Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei hij, ‘trek geen extra kleren aan.’ ¹⁰En ook zei hij: ‘Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist.

¹¹ Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ ¹²Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen,

¹³ en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

Zingen: Psalm 91a: 3

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 422: 1

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - "Onze Vader"

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Geen inzameling in de kerk. Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op
diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03

Slotlied (staande): Lied 422: 3

Zegen - beantwoord met gezongen **AMEN**