



Zondagsbrief



Zestiende jaargang nr. 33

zondag 11 juli 2021
4^e zondag van de zomer

liturgische kleur: groen

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via www.kerkomroep.nl

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse beeldverbinding via onderstaand internetadres:
Ga naar de website van onze kerk www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl en klik op de link: (blauwe regel).
<http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu>

Ook kunt u de dienst later terugkijken. Ga naar de website van onze kerk en klik op de link: [hier]
of kies: <https://youtube.com/channel/UC030jpk5f45JySY6WySntwA>

☺ We mogen weer zingen! ☺ - Vanaf 4 juli geen zangers meer!

LET OP! We brengen het kerkgedeelte waar tijdens het zingen de zangers stonden in beeld.
Wanneer u niet in beeld wilt komen, neem dan plaats in het middenblok onder de galerij

Voorganger: Ds. J.W. Breunese, Leersum

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet Diaken: Jan-Willem v.d. Brink

Organist: Jaap Hoeflaken Koster: Mary Bruinsma Techniek: Gerard Veraar

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mevr. P.H. ter Wal - Ballast Regenboog 9, 1231TE Loosdrecht

Agenda: Zondag 18 juli, ds. Mevr. E. Aarsen - Schiering, Amsterdam

Vakantie: Ds. Hillegonda Ploeger is met vakantie. In voorkomende gevallen is onze scriba Margriet van de Water (tel. 06 22 66 85 41) bereikbaar en zij weet ook op welke predikanten eventueel een beroep gedaan kan worden.

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

we gaan staan

Aanvangslied: **Lied 970: 1,2 en 3 - Vlammen zijn er vele, één is het licht**

Bemoediging groet en drempelgebed

v. Onze Hulp is in de naam van de Eeuwige

g. **DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT**

v. Gezegend U, die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
die de weg van Uw Zoon hebt bekroond met Uw liefde.

Lijf ons in in Zijn leven,
maak ons één tot Zijn lichaam

Geef ons oog voor elkaar en zicht op Uw Rijk

g. **DOOR JEZUS CHRISTUS ONZE HEER.**

AMEN.

we gaan zitten

Inleiding op de dienst

Zingen: Psalm 84: 1 en 3 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,

Kyrie Kyrie gesproken en **besloten met gezongen lied 301A** - Kyrie eleison

Glorialied: Lied 303: 1,2 en 3 - Zonne en maan, water en wind

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Lezing: Psalm 119: 17 -24

¹⁷Wees goed voor uw dienaar – dan zal ik leven en mij houden aan uw woord.

¹⁸Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is.

¹⁹Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden niet voor mij.

²⁰Mijn ziel kwijnt weg van verlangen naar uw voorschriften, dag en nacht.

²¹U zult de hoogmoedigen straffen, de vervloekten die afdwalen van uw geboden.

²²Neem spot en verachting van mij weg, want ik heb uw richtlijnen gevolgd.

²³Al spannen machtigen tegen mij samen, uw dienaar blijft uw wetten overdenken.

²⁴Uw richtlijnen verheugen mij, ze geven mij goede raad.

Zingen: Psalm 119A: 1 en 2 - Uw woord omvat mijn leven

Tweede lezing: Johannes 15: 1 - 8

¹Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. ²Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. ³Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. ⁴Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. ⁵Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal

hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. ⁶Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. ⁷Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. ⁸De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

V: Lof zij U Christus **G: In eeuwigheid, Amen**

Zingen: Lied 970: 1,2 en 3 - Vlammen zijn er vele, één is het licht

Verkondiging

Zingen: Lied: 656: 1 en 3 - Ik ben de wijnstok,

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden steeds afgesloten met: Lied 833 Neem mij zoals ik ben

Gezamenlijk Onze Vader

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Geen inzameling in de kerk. Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03

Slotlied: Lied 817: 1,2,3,4,5 - O, Christus, bron van lentebloei
(even oefenen, maar erg mooi)

Zegen - beantwoord met gezongen **Amen**