



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Zestiende jaargang nr. 36

zondag 01 augustus 2021
7^e zondag van de zomer

liturgische kleur: groen

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via www.kerkomroep.nl

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse beeldverbinding via onderstaand internetadres:
Ga naar de website van onze kerk www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl en klik op de link: (blauwe regel).
<http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu>

Ook kunt u de dienst later terugkijken. Ga naar de website van onze kerk en klik op de link: [hier]
of kies: <https://youtube.com/channel/UC030jpk5f45JySY6WySntwA>

LET OP! We brengen het kerkgedeelte waar tijdens het zingen de zangers stonden in beeld.
Wanneer u niet in beeld wilt komen, neemt u dan plaats in het middenblok onder de galerij

Voorganger: Ds. H. van Veen, Bodegraven

Ouderling van dienst: Martin Uijterlinde

Diaken: Jan Willem v.d. Brink

Koster: Evert Jan v.d. Water

Organist: Dick Ridder

Techniek: Henk Herbert

Bloemengroet:

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Ds. Henk van Veen, Bodegraven

Jarigen:

Dhr. Leo Manten, Nootweg 23, 1231 CP Loosdrecht 6 augustus wordt hij 83 jaar

Agenda:

Zondag 08 augustus, ds. Hillegonda Ploeger

Vakantie:

Ds. Hillegonda Ploeger is met vakantie. In voorkomende gevallen is onze scriba Margriet van de Water (tel. 06 22 66 85 41) bereikbaar en zij weet ook op welke predikanten eventueel een beroep gedaan kan worden.

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

we gaan staan

Aanvangslied:

Psalm 116: 1 en 3 - God heb ik lief, want die getrouwe Heer

Votum en groet

we gaan zitten

Zingen:

Psalm 116: 4 en 8

Gebed van verootmoediging

Glorialied:

Lied 885 - Groot is uw trouw, o Heer

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: Ezechiël 34: 11 t/m 16 +23,24

11 Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen.

12 Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. 13 Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen.

14 Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op

groen grasland en in een grazige weide.

15 Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER. 16 Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.

//

23 Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een die ze wél zal weiden: David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn. 24 Ik, de HEER, zal hun God zijn, en mijn dienaar David hun vorst. Ik, de HEER, heb gesproken.

Zingen: Lied 90a: 1, 3 en 6 - O God, die droeg ons voorgelacht

Schriftlezing: Johannes 10: 11 - 18

11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 Maar ik heb ook

nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 17 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.'

V: Lof zij U Christus **G: In eeuwigheid, Amen**

Zingen: Lied 23b - De Heer is mijn herder!

Verkondiging

Zingen: Lied: 512: 1, 3, 5 en 7 - O Jezus hoe vertrouwd en goed

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Geen inzameling in de kerk. Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03

Slotlied: Lied 905: 1, 3 en 4 - Wie zich door God alleen laat leiden

Zegen beantwoord met gezongen **Amen**