



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Zestiende jaargang nr. 39

zondag 22 augustus 2021
10^e zondag van de zomer

liturgische kleur: groen

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via www.kerkomroep.nl

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse beeldverbinding via onderstaand internetadres:
Ga naar de website van onze kerk www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl en klik op de link: (blauwe regel).
<http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu>

Ook kunt u de dienst later terugkijken. Ga naar de website van onze kerk en klik op de link: [hier]
of kies: <https://youtube.com/channel/UC030jpk5f45JySY6WySntwA>

LET OP! We brengen het kerkgedeelte waar tijdens het zingen de zangers stonden in beeld.

Wanneer u niet in beeld wilt komen, neemt u dan plaats in het middenblok onder de galerij

Voorganger: Ds.P. Verhoeff

Ouderling van dienst: Martin Uijterlinde

Diaken/Techniek: Gerard Veraar

Koster: Hans Veraar

Organist: Olaf Neuhaus

Bloemengroet:

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mw. R. Hofman-Rozendal, Larixlaan 23

Agenda:

Donderdag 26 augustus 10.00 - 12.00 uur is de kerk weer open om elkaar
bij een kopje koffie te ontmoeten. U bent van harte welkom!
Zondag 29 augustus, 10.00 uur - ds. H.M. Ploeger

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

we gaan staan

Aanvangslied: Psalm 116: 1 en 3

Bemoediging en groet

we gaan zitten

Gebed

Zingen: Lied 303

DIENST VAN HET WOORD

1^e Lezing: Prediker 9: 7 - 12

7. Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. ⁸Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. ⁹Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. ¹⁰Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg. ¹¹Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval. ¹²Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is: zoals de vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik en de vogels door de val, zo wordt de mens verrast door de verraderlijke tijd, wanneer die als een klapnet op hem valt.

Zingen: Lied 695: 1, 2 en 3

2^e Lezing: Lucas 7: 11 - 17

¹¹Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. ¹²Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. ¹³Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: 'Weeklaag niet meer.' ¹⁴Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan - de dragers bleven stilstaan - en zei: 'Jongeman, ik zeg je: sta op!' ¹⁵De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. ¹⁶Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: 'Een groot profeet is onder ons opgestaan,' en: 'God heeft zich om zijn volk bekommerd!' ¹⁷Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek.

Zingen: Lied 695: 4 en 5

Preek

Zingen: Lied 686

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankzegging en voorbeden

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Geen inzameling in de kerk. Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03

Slotlied(staande): Lied 970

Zegen