



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Zestiende jaargang nr. 49

zondag 31 oktober 2021
7e zondag van de herfst

liturgische kleur: groen

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via www.kerkomroep.nl

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse beeldverbinding via onderstaand internetadres: Ga naar de website van onze kerk www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl en klik op de link: (blauwe regel).
<http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu>

Ook kunt u de dienst later terugkijken. Ga naar de website van onze kerk en klik op de link: [hier] of kies: <https://youtube.com/channel/UC030jpk5f45JySY6WySntwA>

LET OP! We brengen het kerkgedeelte links en rechts van de liturgietafel in beeld.

Wanneer u niet in beeld wilt komen, neemt u dan plaats in het middenblok onder de galerij

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger

Ouderling van dienst: Martin Uijterlinde

Organist: Jaap Hoeflaken

Diaken: Ati Valkenburg

Koster: Evert Jan van de Water

Techniek: Jan-Piet Ouwens

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mevr. Th. Corbijn-Hoefakker, Oudloosdrechtsedijk 64, 1231 NB Loosdrecht

Agenda: Zondag 7 november - 10.00 uur - Ds. Hillegonda Ploeger

Orde voor de dienst, bijbelzondag, gemeentezondag - Van U is de toekomst

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

we gaan staan

Aanvangslied: Lied 283: 1, 2 en 3 - In de veelheid van geluiden

Bemoediging en groet

we gaan zitten

Drempelgebed

Zingen: Lied 283: 4 en 5

Gebed om ontferming

Glorialied: Lied 885 - Groot is uw trouw

DIENST VAN HET WOORD

Zingen: Lied 695 - Heer, raak mij aan met uw adem

Gebed van de zondag

Lezing: Mattheüs 6: 5-13 (NBV 21)

⁵En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. ⁶Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

⁷Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. ⁸Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen. ⁹Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het kwaad.

[Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.]

V: Lof zij U Christus G: In eeuwigheid. Amen

Zingen: Lied 605 - De toekomst is al gaande

Verkondiging

Orgelspel - Een toekomst vol van hoop (Sela)

Afscheid als ouderling van Trudi Corbijn

Zingen: Lied 838: 1 en 3 - O grote God, die liefde zijt

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden met lied 833 - Neem mij aan zoals ik ben,

gebed in stilte en voorbeden, Onze Vader verborgen van Huub Oosterhuis

Collecten: 1. Nederlands Bijbel Genootschap 2. Kerk

Geen inzameling in de kerk. Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op
diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03

Slotlied(staande): Lied 418: 1 en 2 - God, geef ons de kracht

Zegen - beantwoord met gezongen Amen