



Orde voor de **dienst op Oudjaarsdag** in de Gereformeerde Kerk van Loosdrecht.
Aanvang: 16.00 uur

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse beeldverbinding via onderstaand internetadres: Ga naar de website van onze kerk www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl en klik op de link: (blauwe regel).
<http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu>

Ook kunt u de dienst later terugkijken, Ga naar de website van onze kerk en klik op de link [[hier](#)] of kies: <https://youtube.com/channel/UC030jpk5f45JySY6WySntwA>

ouderling van dienst: Margriet van de Water
organist: Dick Ridder
koster: Evert Jan van de Water
voorganger: ds. Hillegonda Ploeger

diaken: Gerard Veraar
zang: Jacques en Corry Vijlbrief
techniek: Jan Piet Ouwens

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 90 : 1 - Gij zijt geweest

Bemoediging en groet
Drempelgebed

Zingen: Psalm 90 : 7

Aansteken van de kaarsen

Zingen: Lied 598 - Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur

Lezing uit Prediker 3 : 1 – 15

Zingen: Lied 252 - De avondwind draagt deze dag

De avondwind draagt deze dag,
nog overvol van licht en duister,
op brede wieken van ons weg

en tilt die tot waar God hem telt
en van de zwaarte van de wereld
met liefdevolle hand bevrijdt.

Wat is een dag – een ademtocht!
Waar blijft het licht en waar het duister?
Een dankgebed, een hart dat zucht –

dan valt de nacht – en welbewaard
rust deze dag al in Gods handen,
waarin Hij alle tijden houdt. (Sytze de Vries)

Overweging

Zingen: lied 791 : 1, 2, 3 en 4 - Liefde eenmaal uitgesproken

Gebeden - iedere voorbede wordt afgesloten met het zingen van:

Licht dat te-rug komt. Hoop die niet ster-ven wil.
Vre - de, die bij ons blijft.

ons eigen gebed - Luthers avondgebed

**Slotlied: lied 416 – Ga met God
Zegen - gezongen Amen**