



Zondagsbrief



Protestantse
Kerk

Zeventiende jaargang nr. 19

zondag 03 april 2022

liturgische kleur: paars

5^e zondag van de veertigdagentijd

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via www.kerkkomroep.nl

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse beeldverbinding via onderstaand internetadres: Ga naar de website van onze kerk www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl en klik op de link: (blauwe regel). <http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu>

Ook kunt u de dienst later terugkijken. Ga naar de website van onze kerk en klik op de link: [hier] of kies: <https://youtube.com/channel/UC030jpk5f45JySY6WySntwA>

Voorganger: Ds. I. Smedema, Leusden

Ouderling van dienst: Arma vd Vliet Organist: Dick Ridder
Diaken: Wil Veraar Koster: Evert Jan vd Water
Techniek: Gerard Veraar

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mw. R. Hofman, Larixlaan 23, 1231 BL

Agenda: **zondag 3 april (vanmiddag) - 17.00 uur - Ionaviering in de Bethlehemkerk**

woensdagavond 6 april: een moment van stilte en bezinning. U kunt in de kerk aanwezig zijn of via beeld en geluid meedoen. Vanaf **19.15 uur** zal er muziek klinken, om **19.30 uur** zal een meditatief moment beginnen en rond **20.00 uur** wordt afgesloten.

Bij de schikking: Landelijk thema voor deze 40 dagen tijd op weg naar Pasen is: Alles komt goed?! In de schikking wordt 'De toekomst tegemoet' belicht. Daarbij richten we ons op God. Het riet wijst naar boven, het riet herinnert ons aan de tijd die achter ons ligt: zomer, herfst en winter. Er staan nu ook groene kornoelje takken bij als verwijzing naar de lente die begonnen is. De lezing van deze zondag gaat over een man met een wijngaard, die vraagt naar de opbrengst van de vruchten. Dit kunt u lezen in Lucas 20 : 9 -19. Deze gelijkenis geeft een vooruitblik op de weg die Jezus zal gaan om de toekomst te openen. In de schikking: uitbottende druiventak en druiven.

Zondag 10 april - 10.00 uur - Ds. H.M. Ploeger - Palmpasen

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen Moment van stilte we gaan staan

Aanvangslied: Psalm 122: 1

Votum en groet we gaan zitten

Drempelgebed

Zingen: Psalm 122: 3

Kyriëgebed, na elke intentie: **Lied 301 a** (alleen eerste regel)

Zingen: Lied 221: 1 en 3

Gebed opening Schrift

Lezing: Psalm 46 in wisselspraak gesproken (gemeente wordt in twee groepen ingedeeld)

God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.

*Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.*

Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven.

*Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
de heilige woning van de Allerhoogste.*

Met God in haar midden stort zij niet in.
vroeg in de morgen komt God haar te hulp.

*Volken roeren zich, rijken storten ineem,
zijn donder stem klinkt - de aarde siddert*

De Heer van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob.

*Kom en zie wat de Heer heeft gedaan,
verbijsterend is wat hij op aarde verricht:*

wereldwijd bant hij oorlogen uit,
bogen breekt hij lansen verbrijzelt hij
wagens verbrandt hij in het vuur.

*Staak de strijd en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde*

De Heer van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob

Zingen: Psalm 95: 1 en 2

Lezing: Johannes 15: 1 - 8

Zingen: Lied 653: 1 en 4

Overweging

Zingen: Lied 653: 6 en 7

Dankgebed en voorbeden

Collecten: 1. Kerk in Actie, Werelddiakonaat (Moldavië) 2. Kerk

Geen inzameling in de kerk. Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op
diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03

Slotlied (staande): Lied 841: 1 en 2

Wegzending en Zegen