



# Zondagsbrief



Protestantse  
Kerk

Zeventiende jaargang nr. 26a

Hemelvaartdag 26 mei 2022  
40<sup>e</sup> dag na Pasen

liturgische kleur: wit

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse beeldverbinding via onderstaand internetadres:  
Ga naar de website van onze kerk [www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl](http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl) en klik op de link: (blauwe regel).  
<http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu>

Ook kunt u de dienst later terugkijken. Ga naar de website van onze kerk en klik op de link: [ hier ]  
of kies: <https://youtube.com/channel/UC030jpk5f45JySY6WySntwA>

**LET OP! We brengen het kerkgedeelte links en rechts van de liturgietafel in beeld.**

**Wanneer u niet in beeld wilt komen, neemt u dan plaats in het middenblok onder de galerij**

**Voorganger: Ds. Mw. Hillegonda Ploeger**

Ouderling van dienst: Henk Herbert

Organist: Dick Ridder

Diaken: Ati Valkenburg

Koster: Hans Veraar

Techniek: Jan Piet Ouwens

Agenda: zondag 29 mei - 10.00 uur - Ds. P. G. Vellekoop - Maarssenbroek

**Orde voor de dienst**

Welkom

Moment van stilte

we gaan staan

**Aanvangslied: Lied 215 : 1, 5, 6 en 7 - Ontwaak, o mens**

Bemoediging en groet

we gaan zitten

Morgengebed

**Aansteken van de kaarsen**

**Zingen: Lied 600 - Licht, ontloken aan het donker**

**Lezing: Handelingen 1 : 1 - 11.**

**V: Lof zij U, Christus A: In eeuwigheid. Amen**

**Zingen: Lied 663 - Al heeft Hij ons verlaten**

**Overweging**

**Zingen: Lied 607 - Gij zijt voorbijgegaan (andere melodie)**

Gij zijt voor-bij ge-gaan,  
 een steek-vlam in de nacht.  
 De von-ken van uw naam  
 zijn o-gen in ons hart.  
 In flar-den hangt uw woord  
 om on-ze we-reld heen,  
 wij le-ven in U voort,  
 wij zijn met U be-kleed.

2. Gij zijt voorbijgegaan,  
 een voetspoor in de zee.  
 Gij zijt te ver gegaan,  
 Gij zijt een mens te veel.  
 Gij zijt voorgoed, Gij zijt  
 verborgen in uw God.  
 Geen stilte spreekt U uit,  
 ondenkbaar is uw dood.
3. Gij zijt voorbijgegaan,  
 een vreemd bekend gezicht,  
 een stuk van ons bestaan,  
 een vriend, een spoor van licht.  
 Uw licht is in mijn bloed,  
 mijn lichaam is uw dag,  
 ik hoop U tegemoet  
 zolang ik leven mag.

## Gebeden

- voorbeden  
 na iedere voorbede zingen we:  
**Heer onze God, wij bidden U verhoor ons (367 e)**
- ons eigen gebed
- Onze Vader

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Geen inzameling in de kerk. Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op  
 diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03

**Slotlied: Wonen overal nergens thuis (lied 419)**

**Zegen - gezongen Amen**