



# Zondagsbrief



Protestantse  
Kerk

Zeventiende jaargang nr. 31

zondag 3 juli 2022  
3<sup>e</sup> zondag van de zomer

liturgische kleur: groen

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse beeldverbinding via onderstaand internetadres: Ga naar de website van onze kerk [www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl](http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl) en klik op de link: (blauwe regel). <http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu>

Ook kunt u de dienst later terugkijken. Ga naar de website van onze kerk en klik op de link: [ hier ] of kies: <https://youtube.com/channel/UC030jpk5f45JySY6WySntwa>

## Voorganger: Ds. A. de Boer - Utrecht

Ouderling van dienst: Margriet van de Water

Organist: Dick Ridder

Diaken: JanWillem van den Brink

Koster: Evert Jan van de Water

Techniek: Gerard Veraar

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  
Mevr. G.J. van der Poel, Lijsterbeslaan 27, 1231 XT Loosdrecht

## Agenda:

- **Zondag 10 juli - 10:00 uur - Mw. Ds. E. Aarsen-Schiering**
- Op **zondag 17 juli** zou bij ons voorgaan onze oud predikant ds. Stefan Dijkhuizen. Helaas duurt zijn missie op zee langer dan verwacht en is hij verhinderd. Alle predikanten die regelmatig bij ons voorgaan heb ik benaderd maar helaas hebben ze allemaal al een dienst elders of zijn ze met vakantie. Dan schakelen we door naar de Bethlehemkerk zoals we dat vorig jaar al eens hebben gedaan dachten wij, maar in de zomer houden de Bethlehemkerk en de Diependaalse kerk gezamenlijke diensten en juist 17 juli is de dienst in de Diependaalse kerk. De Diependaalse kerk heeft geen beeld verbinding, wel geluid. Ds. Aster Abrahamsen (een van de twee predikanten van de Bethlehemkerk) gaat die ochtend voor. U bent van harte welkom in de Diependaalse kerk.
- Gedurende de maand juli is ds. Hillegonda Ploeger op vakantie. Mochten er in deze maand situaties zijn die de aanwezigheid van een predikant nodig hebben dan kunt u contact opnemen met onze scriba, Margriet van de Water, tel. 06 22668541. Zij weet welke predikanten beschikbaar zijn.
- Bij de uitgang ligt het nieuwste nummer van 'Rond de Bethlehemkerk'. Neemt u gerust een exemplaar mee: voor uzelf en/of voor iemand anders.
- Van de website van de Bethlehemkerk: Op donderdag 23 juni werden we aangenaam verrast door het grote aantal gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht die naar de Bethlehemkerk waren gekomen voor een rondleiding door ds. Jetty en ds. Aster. Na een welkom met koffie, thee en iets lekkers werd de groep in tweeën gesplitst. Beide groepen kregen van onze predikanten informatie over het gebouw, de geschiedenis, de bijzondere details en over datgene wat er in en om de kerk wekelijks gebeurt. Vrijwilligers van de Bethlehemkerk en andere bezoekers van de Open kerk maakten van de gelegenheid gebruik om met GKL-ers kennismaken, vragen te beantwoorden en/of te informeren. Het was goed en fijn om elkaar te ontmoeten.

Dit goede nieuws vanuit de kerkenraad wil ik u niet onthouden:

Het CCBB heeft positief advies gegeven aan het Breed Moderamen BMCV tot samenvoeging van de Gereformeerde Kerk Nw. Loosdrecht en de wijkgemeente Bethlehemkerk te Hilversum per 11 september 2022. Dit betekent dat zaterdag 25 juni j.l. de advertentie is gepubliceerd (De Gooi en Eemlander) met 30 dagen looptijd. Ervan uitgaande dat er geen bezwaren komen kan het moderamen van BK, GKL en AK na 25/7 als gemachtigde het definitieve besluit nemen. 10 september kan er dan getekend gaan worden bij de notaris. Groet Martin Uijterlinde, voorzitter.

Welkom en mededelingen      Moment van stilte

we gaan staan

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zingen:                      Lied 969

Bemoediging en groet

we gaan zitten

Lezing:    Psalm 89: 1-3

Zingen:                      Psalm 89: 1

Gebed

Zingen                      Lied 978

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Lezing:    Ezechiël 47: 1-12 De rivier uit de tempel

<sup>1</sup>Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden. <sup>2</sup>Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. <sup>3</sup>Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten, en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden: het water kwam tot mijn enkels. <sup>4</sup>Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden: het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer door waden: het water kwam tot mijn heupen. <sup>5</sup>Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon, het was een ondoorwaadbare rivier. <sup>6</sup>De man zei tegen mij: 'Zie je dat, mensenkind?' en hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. <sup>7</sup>Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen.

<sup>8</sup>Hij zei tegen mij: 'Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het water daar zoet. <sup>9</sup>Het zal er wemelen van levende wezens, <sup>9</sup>Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven. <sup>10</sup>Van Engedi tot En-Eglaim zullen er vissers staan, en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zo veel soorten vis zijn als in de Grote Zee. <sup>11</sup>Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, die blijven vol staan met zout water. <sup>12</sup>Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immer uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.

Zingen                      Psalm 117a

Lezing:    Johannes 7: 37-44

<sup>37</sup>Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! <sup>38</sup>Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,' zo zegt de Schrift.' <sup>39</sup>Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. <sup>40</sup>Toen de mensen in de menigte dit hoorden zeiden ze: 'Dit moet wel de profeet zijn.' <sup>41</sup>Anderen beweerden: 'Het is de messias,' maar er werd ook gezegd: 'De messias komt toch niet uit Galilea?' <sup>42</sup>De Schrift zegt toch dat de messias uit het nageslacht van David komt en uit Betlehem, waar David woonde?' <sup>43</sup>Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte, <sup>44</sup>en sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed hem iets.

V: Lof zij U, Christus    A.: **In eeuwigheid. Amen**

Zingen:                      Lied 678: 1, 2, 3, 4 en 9

Verkondiging

Orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collecten: 1. KIA Werelddiaconaat India      2. Kerk

Geen inzameling in de kerk. Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03

Slotlied (staande):    Lied 425

ZEGEN; zingen Amen met orgelbegeleiding