



Zondagsbrief



Zeventiende jaargang nr. 32

zondag 10 juli 2022
4^e zondag van de zomer

liturgische kleur: groen

U kunt de dienst online beluisteren (en later terugluisteren) via www.kerkkomroep.nl

U kunt de dienst meebeleven met een rechtstreekse beeldverbinding via onderstaand internetadres: Ga naar de website van onze kerk www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl en klik op de link: (blauwe regel). <http://gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu>

Ook kunt u de dienst later terugkijken. Ga naar de website van onze kerk en klik op de link: [hier] of kies: <https://youtube.com/channel/UC030jpk5f45JySY6WySntwA>

Voorganger: Ds. Elsa Aarsen-Schiering, Amsterdam

Ouderling van dienst: Margriet van de Water

Organist: Jaap Hoeflaken

Diaken: Gerard Veraar

Koster: Evert Jan van de Water

Techniek: Martin Uijterlinde

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Mw. ds. Elsa Aarsen-Schiering

Agenda:

- Zondag 17 juli (10 uur) hebben we toch een dienst in onze eigen kerk. Ds. Nico den Bok zal dan voorgaan. Het is voor onze gemeente een "nieuwe" voorganger. U bent van harte welkom in onze kerk.
- Gedurende de maand juli is ds. Hillegonda Ploeger op vakantie. Mochten er in deze maand situaties zijn die de aanwezigheid van een predikant nodig hebben dan kunt u contact opnemen met onze scribe, Margriet van de Water, tel. 06 22668541. Zij weet welke predikanten beschikbaar zijn.
- Bij de uitgang ligt het nieuwste nummer van 'Rond de Bethlehemkerk'. Neemt u gerust een exemplaar mee: voor uzelf en/of voor iemand anders.

Orde voor de dienst

Welkom en mededelingen Moment van stilte we gaan staan

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zingen: Psalm 18: 1 en 15

Bemoediging en groet we gaan zitten

Drempelgebed

Zingen: Lied 601: 1, 2 en 3 Licht dat ons aanstoot.....

Kyrië / Gebed voor de nood van de wereld - gesproken

Zingen Lied 305: 1, 2 en 3 Alle eer en alle glorie

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Lezing: Ezechiël 1: 4, 5 en 10

⁴ Dit is wat ik zag: een stormwind, komend uit het noorden, een grote gloeiende wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen. Daar middenin zag ik iets dat glansde als wit goud. ⁵ In het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een viertal wezens Zo zagen ze eruit: ze leken op mensen.

¹⁰ Hun gezichten leken van voren op het gezicht van een mens en van rechts op de muil van een leeuw, van links op de kop van een stier en van achteren op de bek van een adelaar.

Zingen **Lied 686: 1, 2 en 3** De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt.....

Lezing: Johannes 1: 1-5 Het Woord is mens geworden

¹In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. ² Het was in het begin bij God. ³ Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. ⁴ In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. ⁵ Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

V: Lof zij U, Christus **A.: In eeuwigheid. Amen**

Prediking

Orgelspel

Zingen: **Lied 654: 1, 2, 4 en 6** Zing nu de Heer stem allen in.....

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Geen inzameling in de kerk. Uw bijdragen kunt U overmaken onder vermelding van bestemming op
diaconierekening: NL48 RABO 0304 6952 03

Slotlied (staande): **Lied 418: 1, 2, 3 en 4** God schenk ons de kracht.....

Zegen; zingen Amen met orgelbegeleiding